

Logg från Älva

Datum: 02/09/2022

Elevloggare: Christian Schiebe och Lukas Skärebo

Personalloggare: Max

Position: Helsingör

Planerat datum för att segla vidare: 4 september

Beräknad ankomst till nästa hamn: Smögen den 5 september

Väder: Sol

Elevlogg:

Vi startade dagen med att Alvar och Kalle mönstrade av, dessutom så kom Björn Compier till oss i utbyte vilket är bra. Dock fick vi dåliga besked under frukosten. Beskedet var att vår överstyrman Stefan blivit sjuk och var tvungen att sjukavmönstra och åka hem. Sören berättade senare för oss att så länge vi bara har en styrman ombord får vi hålla oss i svenska vatten. Vi ändrar därför vår rutt lite. Istället för att gå via Limfjorden och vidare till Belgien blir det nu till att börja med Bohuslän. Först Smögen, Lysekil och sedan kanske direkt till England. Dessa nyheter gjorde klassen lite besvikna men vi kan i alla fall fortsätta resan. Efter lunchen så gick vi till Sjöfartsmuséet här i Helsingör vilket var en spännande upplevelse. Efter det drog vi tillbaka till båten för att vila eller byta om för att gå ut på stan. Kl: 18:30 åt vi middag på båten tillsammans.

Personallogg:

Jaha då var jag här igen då. Max heter jag och har tidigare bara figurerat i loggen från förrgår. Här ombord går jag på pappret som maskinansvarig lättmatros, men i praktiken är jag mer av en maskinkunnig kockjungman. Jag har innan jag började på Älva själv gått på MT-linjen på skolan.

Efter frukost var det en lite noggrannare städning av hela skutan eftersom vi precis kommer in från ett par dygn till sjöss. Sedan berättade Sören att vi skulle lägga om ruten från Brügge till Smögen. Ett beslut som fick många elever att bli besvikna. Jag kan hålla med om att det är tråkigt att missa den fina staden, men är det någon håla man vill besöka i stället längs Sveriges kust så är det ju Smögen, så jag är supertaggad på att få åka dit och jag tror inte de blir besvikna när vi väl anländer dit.

Efter det satte jag och Madeleine igång och fixade lunch till gänget eftersom vår kock Lars har åkt iväg några dagar för att ta hand om sin kära far. Sedan dess så har jag gjort mitt bästa för att axla rollen som kock ombord. Efter att vi efter ett svettigt pass i byssan fått fram käk, drog vi med och lämnade av alla barnen (Björn Compier inkluderad) på museet och sedan drog jag och Madeleine iväg på en shoppingrunda för att köpa proviant till båten. Kvällen tillbringade jag och Madeleine med att ta en provtur med vår ribbåt och då passade vi även på att ta med våra fiskespön och se om Öresund

kunde bjuda på någon fisk. Dessvärre började det blåsa upp och den sköna stiltjen och stålande solen förvandlades till mulet och kalla vindar, någon fisk blev det inte. Dock så såg vi en annan lirare få en makrill från kajen, så vi kan inte bara skylla ifrån oss på vädret. När vi kom hem hade Compier ihop med byssalaget kirrat käk och såklart om man är i Danmark måste man ju äta röd pölse. Nu precis innan jag satte mig och skrev loggen, har jag varit ute och promenerat och fått lite pittoreska inslag.

Ha de bra där hemma!

//Max



Maddes fångst

