

Logg från Älva

Datum: 15 september 2022

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Till ankars i Stokes Bay söder om Portsmouth

Väder: Soligt, lätt västlig vind och 13°C



Slutord från kapten:

Ja, nu har klassen åkt hem. Klockan åtta i morse blev de upphämtade av taxibåten Jenny Lee, som transporterade 24 elever, magister Björn och allt bagage in till Portsmouth för vidare resa till Gatwicks flygplats. En buss var beställd, men den dök inte upp. (Precis innan den avtalade tiden skickade de ett mail om att de inte hade någon förare.) Så Magister Björn fick hastigt leda klassen till tågstationen så att de kunde hoppa på ett tåg till Gatwick. Normalt skulle det inte vara något problem, men nu var tåget inställt p g a hjulfel. Så de fick ta ett annat tåg via Brighton och med flera byten. Därmed var alla tidsmarginaler till flygets avgång uppättna, och det verkade som en omöjlighet att de skulle hinna. Men tack vare språngmarscher och heroiska insatser av både eleverna och Björn lyckades de med de omöjliga och hann faktiskt med sitt flyg.

Nu har lugnet lägrat sig över Älva. Besättningen jobbar med att ta hand om all tvätt och annat som skall klaras av innan nästa klass anländer på tisdag. Det eviga underhållsarbetet har dragit igång med rostknackning och målning, så att Älva skall behålla sitt fina skick. Dessutom skall vi i besättningen hinna med en ordentlig rökdykarövning och en del andra säkerhetsövningar. Min efterträdare kapten Stefan Siwek kommer ombord på lördag, och själv åker jag hem på måndag för en månads ledighet.

Det har varit en resa som innehållit både strålande segling (som mest loggade vi 12,5 knop på Skagerack), fina besök på Gotska Sandön och i Gdansk och Helsingör samt en hel del improvisation på grund av oförutsedda händelser, bl a en sjukavmönstrad överstyrman vilket gjorde att vi fick lägga om rutten en del. Så det blev några dagar på svenska västkusten med besök i Smögen och Lysekil.

Efter en ostlig kuling på Skagerack (12,5 knop som sagt) visade Nordsjön upp ett milt ansikte med lätta vindar, vilket ledde till mycket motorgång. Men också stopp för bad till havs. På grund av krångel med hamnplats har vi legat för ankar precis utanför hamnen i Portsmouth. För att eleverna ändå skulle få komma iland och röra på benen samt se lite på stan, har vi transporterat in dem med vår RiB-båt. Det kräver tre vändor, eftersom vi bara kan ta tio åt gången.

Nu är klassen hemma i Sverige igen, och jag hoppas att eleverna kommer att se tillbaka på sina veckor på Älva som en lärorik och minnesvärd period i livet.

Hälsningar från kapten Sören.

