

Logg från Älva

Datum: 14/9-22

Elevloggare: Joaquim, Marcus PE

Personalloggare: Björn Compier

Position: Till ankars i Stokes Bay söder om Portsmouth

Väder: På förmiddagen regn, men på eftermiddagen sol, 18 grader

Elevlogg:

Idag var det vår sista dag på båten. Dagen började med frukost 07:15. Sedan efter frukosten så var det dags för stora slutstädningen. Vi städade från klockan 09:00 till 18:00, och alla städade på sina respektive stationer. Till middag åt vi lite finare mat eftersom det var sista dagen det serverades och det blev ryggbiff med hasselbackspotatis och pepparsås. Efter middagen var det prisutdelning för vinnarna i seglingstävlingen. Vinnarna var Laban, Ludvig och Linus W, dom fick var sin tröja från Smögen.



Städa, städa, städa...

Personallogg:

Nu har vi inlett sista dygnet ombord på Älva, segelskeppet Älva som de senaste tre veckorna varit vårt hem, arbetsplats, trygghet, platsen där glädje och skratt, vemod, trötthet, stolthet och en del hemlängtan funnits och som nu ska bytas mot vardagslivet hemma. Jag är säker på att era kids kommer minnas tiden ombord på olika sätt, vartefter tiden hemma går. Troligen kommer ni få fler och fler berättelser ju längre tiden går. Ni kan vara stolta över era barn och jag är tacksam för att jag fått låna dem under denna tid.

Nu stundar en välförtjänt avslutningsmiddag efter att alla slitit och arbetat i närmare 9 timmar för att få Älva i toppskick till nästa klass som får möjlighet att uppleva en magisk tid ombord.

Veni Vidi Vici.

Björn Compier



...och pristagarna är..... Laban, Ludwig och Linus W!



Kvällsljus över The Solent