

Logg från Älva

Datum: 13/9

Elevloggare: Odelstar och Fabbelito (Axel Odelstierna och Fabian Pettersson)

Personalloggare: Mad Max (Matroserna Madeleine och Max)

Position: Till ankars i Stokes Bay utanför Portsmouth

Väder: Typiskt engelskt (regn)

Elevlogg:

Äntligen framme på sista stoppet och vi är lite slitna efter fem dagar till sjöss. Klockan 07:30 släppte vi ankaret och i vanlig ordning serverades frukost. När de vanliga morgonrutinerna var avklarade så hade de som misslyckade med VHF-provet igår en andra chans att skriva ett nytt prov idag.

Efter provtillfället så hade vi race med de segelbåtar vi byggt under den här resans gång, vi kan meddela att vissa båtar sjönk direkt men att det var väldigt jämt mellan ettan och tvåan. Under eftermiddagen hade vi elever ett tillfälle att gå iland, vissa käkade middag iland och andra käkade ombord. När alla hade kommit ombord igen, så överraskade ett gäng med att baka ett lass sagolika kanelbullar! Sedan avslutades kvällen med film och bullmumsande.

Nu har vi suttit och skrivit den här loggen alldeles för länge, så nu är det dags för oss att bomma igen kiosken. God natt alla fina.

Personallogg:

Tjenare tjenare, året var 2022 och platsen England. I morse vid kl 7:30 skeppstid kom vi till vår ankringsplats utanför Portsmouth, men där stannade vi bara några timmar innan vi hittade en ännu bättre plats hela 0,7M (sjömil) närmare hamn. Så vi förhalade lagom till lunch. Dessutom brassade vi klockan till engelsk tid.

Eftersom vi haft nattvakter natten till idag har vi alla behövt ta en lite lugnare arbetsdag. Så under dagen har vi i besättningen fifflat med lite olika små och stora projekt ombord. Max och Madde och kollat på våra watermakers och lokaliserat samt försökt fixa några små läckage. Nu har vi beställt en reservdel som vi hoppas underlätta det läckage vi inte kunde täta. Sedan har besättningen agerat RIB-taxi och skjutsat iland våra elever, som efter 5 dagar till sjöss haft massa överskottsenergi, där de fått springa av sig och uppleva Englands finkultur. Nu förbereds det för fullt inför *spoiler alert* morgondagens slutstädning då hela fartyget ska vaskas av, inifrån och ut. Eleverna packar nu ihop det mesta av sin packning för att kunna ta ut den ur hytterna och städa ordentligt. Städning är en stor del ombord på ett fartyg för att hålla det sjödueligt och i skick, och för allas hälsa. Därför är vi noggranna med sånt. I och med att hela morgondagen kommer gå åt till att städa behöver vi alla vår skönhets-sömn, så det är dags att säga god natt.

God natt och hejdå! /Madde



Älva till ankars utanför Portsmouth



Starten har gått i det stora båtracet...

