

# Logg från Älva

---

**Datum:** 12/9-22

**Elevloggare:** Marcus Larsson och Linus Nordholm

**Personalloggare:** Björn Compier

**Position:** 50°32'33" N 0°14'54 V

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Ankring i Stokes Bay utanför Portsmouth tisdag morgon

**Väder:** Mulet, lätt SW vind

## Elevlogg:

Vi vaknade med land i sikte, vi såg Frankrike på babord sida och Storbritannien på styrbord sida medan vi åt frukost. Det var även ett tidskifte med en timme så att när frukosten åts var klockan 06:15 istället för 07:15. Dagen fortsatte med den underbara klassiska städningen, efter städningen hade vi vårt VHF-prov vid 9 som pågick till klockan 10.

Efter provet erbjöds lunch vilket idag var pasta med skinksås. Medan vi åt rättade Compa våra VHF-prov. Efter lunchen och rättningen var det mest lugnt tills det var middag. Vissa fortsatte med båtbygget som ska köras utanför Portsmouth. Till middag blev det torsk med hummersås och ris, det erbjöds även kladdkaka efteråt. Vi fick även mobiltäckning idag efter ca 3 dygn vilket var kul.

## Personallogg:

Dagens frukost avnjöts med den magiska utsikten på Dovers soldränkta vita klippor. Klippor som i en majestätisk fart gled förbi ventilen. Historiens vingslag kändes i hela kroppen.

Eleverna upplevde en hel del pirr i kroppen som inte berodde på Dovers vita klippor utan mer på att de fick mobiltäckning efter tre dygn utan. VHF-provet som skulle utföras klockan 9,00 kan nog gjort sitt till nervositet och pirr. En del elever visar ett visst vemod nu när resan närmar sig sitt slut.

Nu ser vi fram mot ett trevligt hamnbesök i närheten av Portsmouth.

## Kapten:

Det trasslade till sig med kajplats i Portsmouth, och det enda vi erbjöds var en svindyr kaj långt upp i industrihamnen fjärran från stan. Där skulle vi dessutom bara få ligga kvar till torsdag. Så jag beslöt idag att vi i stället ankrar i en skyddad vik omedelbart söder om Gosport. Där kan vi i morgon i lugn och ro genomföra tävlingen med elevernas egenbyggda båtar. Det blir säkert också en hel del bad och kanske riggklättring för de som vill. Det där med hamnar är lite överskattat, känner jag...

Hälsningar från kapten Sören



Minsann! Vi såg en delfin i Engelska kanalen!