

Logg från Älva

Datum: 11/9

Elevloggare: Love och Niklas

Personalloggare: Styrman Christoffer Zachau

Position: Närmar oss Engelska kanalen

Planerat datum för att segla vidare: Seglar nu

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth 13/9

Väder: Klart, Soligt, 2-3 NE

Elevlogg:

Dagen började som alla andra dagar med frukost lagad av byssanlaget. Och sedan en städning som vanligt. Vi fortsätter vår segling mot Portsmouth och vi använder bara motor idag. Halva klassen hade prov på båtkonstruktion.

Vädret var riktigt bra och det var i princip vindstilla, så vi stängde av maskin och stannade båten och badade i Nordsjön. Efter alla elever och mestadels av besättningen hade badat så började vi åka igen, kort efter så serverades lunch. Efter att byssanlaget diskat klart efter lunchen så gjorde resten av klassen provet på båtkonstruktion. Sedan var det lugnt tills middagen serverades.

Efter middagen började många elever plugga till VHF-provet vi har i morgondagen.

Personallogg:

Mitt namn är Christoffer och för cirka tre dygn sedan mönstrade jag på Älva i Lysekil. Jag har studerat på sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag har tidigare arbetat ombord på olika fartyg i svenska handelssjöfarten och de senaste åren inom vindkraftparker offshore. Det är första gången på en skuta så jag lär mig mycket varje dag och försöker ta in så mycket som möjligt.

Vinden har nästan avtagit helt, vi har bärgat samtliga segel och kör nu endast med maskin. Vågor och svall har dött ut nästan helt och vi gungar så sakta fram mot Portsmouth. Dagen har varit solig och varm, vid lunchtid stängde vi av maskin och drev lite för vind och vågor och passade på att bada lite, alla elever hoppade glatt i och nästan alla i besättningen. Jag var lite för nyvaken för att bada och stod i stället och kollade på och höll lite utkik.

Medan jag skriver detta sitter det elever bakom mig och förhör varandra inför ett kommande prov. Det diskuteras vilt om vilka förkortningar som är viktiga och relevanta och vad som är viktigt. Lite längre bort sitter det en annan grupp och pratar och spelar kort.

Hälsningar från styrman Christoffer



Många i badbaljan, tur att den är stor



Matrosen Madeleine lämnar tillfälligt fartyget med ett graciöst språng