

# Logg från Älva

---

**Datum:** 30/5 - 2022

**Elevloggare:** Elvira Israelsson och Elsa Schüttler

**Personalloggare:** Styrman Victor

**Position:** 58° 11,4' N 017° 28,1' E

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Imorgon eftermiddag

**Väder:** Halvklart

## Elevlogg:

Hälsningar från Älva

Här ombord händer inte mycket förutom sista minuten plugget som är i full gång inför imorgon, då det är dags för kustskepparprovet. Runt hela båten syns elever sittandes med böckerna båda framför och under huvudet. Vad som helst funkar som kudde när man haft vakt på natten. Dagens lektioner har rullat på och idag var det lanternor och väder som stod på schemat. Catharina har även lärt oss spå i kaffekoppar för att beräkna lufttryck, vilket många testade på under morgonens väderprognoser i ämnet fysik.

Dagens mat bestod av klassisk husmanskost i form av falukorv med pasta och hemmagjorda köttbullar med potatismos. Skönt att vara tillbaka i Sverige. Det har även öppnat ett bageri på båten som nu levererat 200 kanelbullar, riktigt goda och bra pluggmotivation kan vi intyga. Det tackar vi VIKTORIA för.

Vädret har varit lugnt och bristen på vind gjorde att vi fick gå för motor hela dagen. Vi har lämnat Öland och Blåkulla bakom oss. Förhoppningsvis fick vi inte med oss några häxor, men de behöver vi ju inte då vi själva numera är proffs på att spå i vädret.

Vi guppar vidare och når Stockholms skärgård vid midnatt. Imorgon lägger vi oss för ankare utanför Vaxholm. Önska oss lycka till på provet imorgon kväll.

Hoppas vi ses på kajen om några dagar!

//Elvira & Elsa

## Personallogg:

Hej!

Victor heter jag och är andrestyrman ombord. Jag mönstrade på, på Texel för att vara med på den sista biten till Stockholm.

Dagen började i Kalmarssund. Jag går 12-04 vakten och när jag gick på 00:00 i natt var vi i södra Kalmarssund, på väg norrut. Vi blev överraskade av dimma och fick hålla skarp utkik. I höjd med Kalmar lättade dimman något och därför såg vi både staden i Kalmar och Ölandsbron, när vi gick under bron 02:20. Under dagen har vi fortsatt norrut. Det har varit lugnt med trafik och på eftermiddagen har vinden kommit in från nordost med en vindstyrka på cirka 3-5m/s. Vi beräknar att vara inomskärs i Stockholms skärgård i natt vid midnatt.

Segla lugnt/ Victor



*20:00 – 00:00 vakten njuter av kvällen på däck, snart siktas Landsorts fyr om babord.*



*Solnedgång och hopp om att få se den mytomspunna "green flash" som Stefan berättat om.*