

Logg från Älva

Datum: 24/5-2022

Elevloggare: Karolina, Louise

Personalloggare: Alva

Position: Strömstad, Sverige

Planerat datum för att segla vidare: 20:00, 24/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22:00, 24/5

Väder: Moln, regn och blåst

Elevlogg:

Godkväll kära logg-läsare!

Dagen började som vanligt med en mumsig näringsrik frukost, inkluderande havregrynsgröt, stort urval av mackor, pålägg, juice med mer. Efter frukosten var det en musikfylld städning av hytter, salongen, mässen och byssan. Självklart blir det alltid lika skinande rent!

Sedan fortsatte vi dagen med tre lektioner; halva klassen hade fartygsbefäl med befälhavaren Stefan som lärde oss om navigering utan instrument. Andra halvan av klassen hade marinbiologi med Linda där vi fick arbeta vidare på våra grupparbeten. Sista lektionen var en till fartygsbefälslektion med överstyrman Sofia där vi fick lära oss om pejling! Det var väldigt lärorikt och intressant. Mellan dessa lektioner hade vi dessutom en lunchpaus vid 11:30 slaget. Korvstroganoff med ris serverades, lagat av byssanlaget. Väldigt gott. Senare mot kvällen kom Viktoria (med Elliot som Sidekick) med nybakade kanelbullar direkt från byssan. De var oemotståndliga!!

Sedan hade vi finmiddag med tema! Vaktlag 1 (Namn: Lengräddade) skulle klä ut sig som fjortisar, Vaktlag 2 (Namn: Piraterna) klädde sig med orten stil (även de som lagade middagen), Vaktlag 3 (Namn: Sally) klädde ut sig som eparaggare och till sist, Vaktlag 4 (Namn: Seamen) Klädde sig med emo-stil. De flesta gick all-in med detta tema vilket var väldigt roligt. Ohoj vilket kalas!

Middagen bestod av två rätter. En varmrätt som serverades i form av honungsmarinerad kyckling tillsammans med hasselbackspotatis och dragonmajonnäs. Som efterrätt serverades vit chokladmousse toppat med hallonmoja. Tjoho, vilken festmåltid!!

Efter det var det hopp och spring ut på däck för att lägga loss från kajen. Nu sitter vi och skriver denna vackra logg under resan till Tjärnö. Kort och lugn resa men vi överlever nog.

Simma lugnt! Mvh Älva-Gänget

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Vi är tillbaka i Sverige! Jag har varit ombord sedan vi var i Irland, så det är skönt att vara tillbaka i Sverige måste jag säga. Gårdagens stopp i Strömstad tror jag var både uppskattat av eleverna och hos oss i besättningen. Det var ett bra tillfälle att fylla på godisförrådet och sträcka på benen lite.

Idag har Moder Jord tyvärr inte bjudit på något fint väder. Under förmiddagen slapp vi regnet tack och lov, och vi i besättningen hann slipa och måla lite ute på däck. Under eftermiddagen gjordes de flera olika arbeten ombord, navigationsundervisning för eleverna, ruttplanering, förberedelser av lektioner och arbete nere i maskin.

Väldigt trevligt och kul när alla klär ut sig och efter middagen kastade vi loss från Strömstad och begav oss mot Tjärnö. En lugn och stilla tur på ungefär en timme, när vi kom fram ankrade vi.



Dags för avgång och våra linesmen är redo på kajen.

Nu sitter jag och skriverlogg emellan salongen och mässen och det är kul att se klassen ha roligt tillsammans. I salongen sitter ett gäng och tjoar och tjimmar och i mässen sitter ett gäng och pluggar. Tror också några har tagit en tidig kväll, klokt med sömn! Imorgon ska klassen till Tjärnölaboratoriet och få göra flera olika bottenhugg. Jag är ankarvakt ikväll och ska vara uppe till 24:00, sedan får jag gå och lägga mig.

Ha det bra alla där ute!

Skepp o' hoj,

Alva



Vackra gator och gränder i Strömstad.