

Logg från Älva

Datum: 20/5 2022

Elevloggare: Emma & Tilda

Personalloggare: Stefan

Position: Helgoland

Planerat datum för att segla vidare: idag!

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Moln och regn

Elevlogg:

God afton alla där hemma!

Det här var vår sista dag på Helgoland. Vi firade det med att spola bort Texelsanden från däck för att göra plats för sanden från Helgoland. Vi kan det där med souvenirer! Dagens morgonlektion var fartygsbefäl så nu vet vi skillnaden på bäring och riktning. Därefter var det fritt plugg fram till lunch, en (förmodligen) fantastisk korvstroganoff med ris. Det vegetariska var en korvstroganoff spinoff, och den var väldigt god.

Efter lunchen packade vi återigen väskorna och satte på oss flytvästar för att bli inskjutsade från Älva till Helgoland-Düne. Där såg vi högar med sälar, drivor med sten, och galet mycket sand. Corona-avstånden är annorlunda när sälar är inblandade, det måste vara minst 30 meter mellan oss och sälarna, så att de inte skulle störas. Tyvärr stoppade avståndet oss från att ta med oss en sälunge hem, så vi kidnappade stenar istället.

På sanden utspelades sedan en rafflande 3-kamp mellan vaktlagen. Grenarna var: trebenslopp, bära vaktkompis och stensulpturer. Efter att ha kämpat, fallit och använt all vår kreativitet till våra konstverk kom två vaktlag på delad förstaplats, och vi behöver kora vinnaren en annan gång. Vi behövde snart ge oss av till båten för att hinna äta middag innan vi lättade ankar. Nu tuffar vi mot Tjärnö med båten full av ny och fräsch sand.

Fortsätt simma!

Emma och Tilda





Personallogg:

Hej.

Ja då är det dags att lätta ankar och stäva vidare norröver. Helgoland är ett av mina absoluta favoritställen och jag hade gärna stannat lite längre och njutit av utsikten, men vi ses nog snart igen. Nu väntas rätt lugnt väder, ett lågtryck som snabbt rör sig norr om oss kommer ge oss svaga sydliga vindar till en början, som sedan tilltar och vrider till västliga imorgon, så jag hoppas kunna sätta segel inatt eller imorgon bitti någon gång. 333 nautiska mil framför oss tills vi passerat den svenska territorialgränsen och slänger i draggen igen utanför Tjärnö.

Bästa hälsningar, Stefan Alvå