

# Logg från Älva

---

**Datum:** 19 maj 2022

**Elevloggare:** Fredrika och Atle

**Personalloggare:** Linda, lärare i marinbiologi

**Position:** Vid Helgoland

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** -

## Elevlogg:

Tja loggen!

Dagen började i vanlig ordning med frukost 07:15. Klockan 08:00 körde den dagliga städningen igång. Vi som tillhör vaktlag Sally ansvarar för att städa däck och idag städade vi relingen och brädgången. Trots trasig vattenslang gick det smidigt tack vare vår allsmäktige Kecke! Sen var det dags för lektioner. Vi började med marinbiologi och sen hade vi fartygsbefäl där vi lärde oss om missvisning och deviation vilket är olika felkällor man måste räkna med när man lägger ut kurser i sjökorten. Efter lektionerna åt vi en fabulös lunch bestående av pasta i tomatsås.

På eftermiddagen var det dags för dagens äventyr. Vi åkte i omgångar i RIB-båten in till land då vi inte har hamnplats och ligger för ankar mellan öarna just nu. Väl inne på Helgoland vandrade vi upp på öns topp för att kolla på fågelberget. Helgoland är känt för sitt fågelliv så vi såg mängder av olika fåglar (om ni undrar över arter hänvisar vi till klassens fågelexpert Nils!). Det var en fantastisk utsikt!

Tillbaka på Älva hade vi ledigt innan middagen, medan de som inte hade lektion imorse hade det innan maten. Till middag serverades tonfisk med sallad och ris. Ikväll har vi vår första pluggstuga med Sofia. Vi vill passa på att önska alla Maj och Majken grattis på namnsdagen!

Tack för oss och segla lugnt!

//Fredrika och Atle



*Helgolands röda klippor och den kända sandstensklippan "Länge Anna"*



*Havet ligger stilla och det blåser, men ändå är det helt knäpptyst här uppe på klipporna.*

## Personallogg:

Dagen började med lite lektioner och på marinbiologin fortsatte eleverna att sammanställa sina rapporter. Jag hjälpte några elever med lite resultattexter och några andra elever hjälpte jag hitta några arter av alger som de hade svårt med att artidentifiera.

På eftermiddagen var det dags för utflykt till Helgoland, vi blev inskjutsade med ribben vilket alltid är lika kul att åka. Jag fick försöka hitta bästa vägen till fågelklipporna, det var lite svårt att se vilka gator som faktiskt skulle leda oss framåt och vilka vägar som skulle leda till en liten återvändsgränd. Men vi hittade till slut till de vackra röda och höga klipporna med en massa fåglar. Helgoland är otroligt vackert med alla sina fina gränder, höga klippor och stora gräsängar med en hel del får och även några kor.

Efter den lilla utflykten blev det "fri hopp och lek" där eleverna själva fick strosa runt i olika affärer där de köpte både souvenirer och bunkrade godis inför den "långa" resan mot Sverige. Jag passade också på att promenera en stund för mig själv, vilket är rätt skönt när man är så van att vara bland 40 personer dagligen. Sen blev det dags att åka ribben tillbaka till Älva för att äta lite middag.

Nu på kvällen är det pluggstuga i fartygsbefäl samt så kommer det bjudas på maränger av den snälla byssan. Härlig dag här i Tyskland helt enkelt. Nu skiner även kvällssolen, underbart!