

Logg från Älva

Datum: 17/5

Elevloggare: Emil och Atle

Personalloggare: Andreas

Position: Till kaj i Texel

Planerat datum för att segla vidare: 17/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/5

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Idag startade morgonen med en fantastisk frukost som vanligt klockan 07:15. Efter frukosten och det dagliga morgonmötet satte den gamla vanliga städningen igång. Vaktlag nummer 3/Sally spolade och skrubbade väderdäck på skutan. Sedan hade klassen lektioner i antingen marinbiologi eller navigation.

Lunchen blev mustig fiskgryta med hembakat bröd och en aioli. Efter den välsmakande lunchen var det dags att samla ihop vår fältutrustning för att ta oss till en ny strand för en marinbiologisk undersökning. Då stranden var belägen en bit bort så fick vi åka i en gammal amerikansk skolbuss. Denna strand var mer av ett lerbad där man på sina ställen sjönk ner till knäna. Efter alla kämpat för att ta sig ut till undersökningszonerna så började det intensiva grävandet och oändliga kladdandet med musslor och andra mikroorganismer. När väl vi kommit upp så började den stora utmaningen att så gott som möjligt hitta sätt att få bort den kladdiga leran.

På bussresan hem så hörs plötslig en hög smäll och det konstateras fort att det är ett av bussens däck som smällt. Men det var inget som fick stopp på den Håkan Juholt liknande busschauffören.

Väl tillbaka på båten så var det dags för dusch och rengöring av materialet för att höja humöret så blev den en fantastisk pulled pork till middag. Kvällen avslutas med filmvisning och filmen blev "In Bruges" rekommenderad av vår favorit matros Kecke. Till kvällen anländer den vidundransvärda styrmans-Viktor som knyter ihop säcken för Texelvistelsen och så styr vi kosan och tar in trossarna för påbörjad seglats mot anrika Helgoland.



Vi hälsar trevlig kväll och önskar norrbaggarna ett grattis på nationaldagen

Personallogg:

Hej alla landkrabbor!

Andreas heter jag och är maskinansvarig ombord.

Besättningens dag började väldigt likt våra elevers med frukost, sedan besättningsmöte där vi bestämmer vad för underhåll vi ska göra under dagen på båten.

Medan eleverna var ute och lekte i lera och letade mikroorganismer har jag förberett maskinrummet för avfärd. Resten av besättningen har knackat rost och målat runtom fartyget.

Nu när vi fått ombord vår styrman Victor, har vi precis i skrivande stund lämnat Texel och Holland. Nu väntas lagom vind med lite mindre vågor och vi hoppas på att kunna sätta segel imorgon förmiddag. Vi förväntas anlända till Helgoland på torsdag.

Tack för mig!



Allt är klart, huvudmaskin är igång, trossarna är uppenklade och strax kommer andrestyrman Victor i en taxi och då lämnar vi Oudeschild och Texel och stävar upp mot Helgoland.