

# Logg från Älva

---

**Datum:** 13 maj 2022

**Elevloggare:** Vanna + Sofia

**Personalloggare:** Matros Alva

**Position:** 52°50,1'N 003°14,0'E

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Imorgon, 14/5

**Väder:** Växlande sol och moln, en del vind

## Elevlogg:

Hej Loggen!

Idag serverades frukost vid 7:15 som vanligt, och solen brände på fint på däck. Efter den dagliga städningen skrev halva klassen hyllningsdikter på engelska, medan andra halvan läste i navigeringsboken. Till lunch serverades vegetarisk lingryta med supergott nybakt bröd och vitlökssmör. Därefter byttes grupperna av, och de som skrivit dikt fick läsa lite navigering och diverse. När det var klart fick klassen ledighet resten av kvällen förutom byssan som knegade på i köket. En del tog tillfället i akt och sov några timmar och andra spelade Mario Kart på Wii. Trots en del sjösjuka kämpade byssan på och lagade extremt utsökt panerad fisk med kokt potatis och dillsås.

Vi har inte haft någon uppkoppling på ett dygn, och har nu fått höra att vi väntas anlända i Texel imorgon för-/eftermiddag. Det känns skönt att få sätta fötterna på land och få tillbaka uppkopplingen och se nya saker. För de flesta har sjösjukan avtagit, men några känner fortfarande av vågorna.

Vi har gått på segel under hela dagen, och glidit fram på mellan 4-7 knop. Att segla uppskattas dock mycket, då det rullar betydligt mindre än när vi åker för motor.

Dikterna skulle hylla något vi upplevt under vår resa hittills, och här nedan kan ni läsa en dikt halva vaktlaget "Piraterna" skrev.

*"The endless horizon and the rhythmic cold waves of the sea  
A walk down through the steep stairs all the way to thee  
When all I can hear is the ocean crushing on the metal wall  
That is when I know the unconscious is about to call  
When heartbeats slow down and the whole body feels light  
The rhythm of the night holds me tight"*

Nu ska vi äta lite tårtrester och sedan ta oss ann kvällens sista vaktpass. God natt!

Mvh Vanna och Sofia

## Personallogg:

Hej alla där hemma!

Idag har Moder Jord bjudit på riktigt fint segelväder. Jag gick på min vakt 08:00 imorse och möttes av strålande sol och ett böljande hav. Vi satte segel igår kväll och det uppskattades nog av många, vi alla blev vaggade till sömns! Vi har seglat med en härlig slör hela dagen, och gippade någon gång vid lunch. Som eleverna skrev blev det god gryta och hembakat bröd till lunch, det var fint att mötas av det när jag gick av min vakt.

Eleverna har flitigt jobbat på med engelskan och navigationsutbildningen under dagen. Kul att se att de engagerar sig redan från start.

Till middag fick vi fiskpanetter med potatis och hemgjord dillsås, väldigt gott! Som Vanna och Sofia nämnde så är vi för långt bort från land för att ha täckning och jag tror att det är lite nyttigt för klassen. Nu sitter nästan samtliga och spelar sällskapsspel eller tv-spel tillsammans i mässen och salongen och jag sitter i mitten och skriver och får höra alla skratt.

Nu ska jag återgå till min vakt och avnjuta kvällens härliga väder. Imorgon kommer vi fram till Texel, ska bli kul att komma dit igen, jag var senast där 2019.

Skepp o' hoj,

Alva



*Plattläns med saxade och "toppbukade" segel som Stefan kallar det, uppdirkade bommar så akterliket släpper och det blir buk högt upp i seglet. Så man inte behöver skota ut bommarna så långt, vilket gör det säkrare att länsa då risken för en okontrollerad gipp blir mindre.*