

Logg från Älva

Datum: 12/5

Elevloggare: Isabelle & Laban

Personalloggare: Lärar-Viktor

Position: Klein handelsdokk Brügge

Planerat datum för att segla vidare: 12/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/5

Väder: Sol med växlande molnighet

Elevlogg:

Idag har vi haft vår första dag till havs. Vi gick upp och åt frukost klockan 07:15. Efter frukosten var det som vanligt städning av hela båten och vi som ingår i vaktlaget "Piraterna" städade idag väderdäck, vilket är den del av däcket. Efter städningen började vi skriva nationella läsproven i engelska medan besättningen lade loss. Att skriva prov är inte alltid kul men det blir lite roligare att skriva dem när det gungar lite. Proven blev klara vid 10:30 och vi hade sedan fritid fram till 13:15 då satt de flesta av oss på däck och upplevde den fantastiska slussningen på 70 cm när vi skulle ut igenom slussen från Brügge kanal.

Efter pausen började vi att lära oss olika knopar. Knoparna tyckte de flesta var roligare än proven och vi fick lära oss att slå pålstekar, råbandsknopar och dubblahalvslag både runt egen part och annan part vilket betyder att man slår knopen runt sig själv eller runt t.ex. en påle.

När vi senare kom ut på lite öppnare vatten och vågorna blev lite högre började båten rulla lite mer vilket betyder att båten gungar från sida till sida. Detta tyckte många var väldigt kul men även flera som inte tyckte det var så kul eftersom sjösjukan började visa sig. Vågorna fick även en ommöblering av de ganska kraftiga vågorna vilket vaktlaget "Seamen" tycket var ganska kul även fast det blev mycket jobb efteråt och några plasttallrikar gick sönder.

Personallogg:

Hejhej hallå

Äntligen till sjöss! Jag heter Viktor och är klassens engelskalärare. Dagen började med avgång från Brügge ut mot Zeebrugge och sedan ut på Nordsjön. De nationella proven gick bra och vi skrev dem i

lugna vatten. Nu på kvällen har vinden ökat och nu går det lite mer sjö. Vissa har börjat känna av sjösjuka, en av dem är jag, därför kommer denna logg bli kort.

Det är fint att se hur eleverna tar hand och ser efter varandra. De har redan börjat rodda i vakter och olika uppgifter efter vilka som kan och orkar. Det känns som detta kommer bli en väldigt fin resa!

/Viktor

Uppdatering: Runt klockan 21:30 satte vi segel. Det blev stagfocken, focken och storen som hissades. Nu seglar vi på en trevlig slör i ungefär 4 knop och båten rör sig lugnt och vaggande, passande till natten!