

Logg från Älva

Datum: 11/5-22

Elevloggare: Hampus och Love

Personalloggare: Överstyrman Sofia

Position: Klein handelsdokk Brügge

Planerat datum för att segla vidare: 12/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/5

Väder: Sol med växlande molnighet

Elevlogg:

Tjena loggen!

Nu har vi spenderat vår första hela dag på Älva! Idag har vi bara legat till kaj, som må låta rätt så väldigt tråkigt men vi har haft fullt upp. Vissa av oss började dagen väldigt tidigt, vi pirater kunde både äta och sova längre och mer än andra då en del av oss hade nattvakt, en del av oss hade byssan. Att ha byssan innebär att man går upp 06:30 för att förbereda frukosten åt resten av båten. Denna gång var det vaktlaget "Seamen" som stod ansvariga för maten hela dagen. Frukosten var bra men många vart besvikna när gröten tog slut efter bara halva klassen. Nåja, livet är tufft.

Vi fortsätter vidare – efter frukosten väntade städning. Jag och Hampus med vaktlag fick däckstädning. Vi skrubgade och spolade hela däckhustaket. Ett mycket bra resultat uppnåddes. Andra vaktlag fick andra städjobb – vissa var ju bokstavligen talat skitjobb, men vi alla kommer sitta i eller på samma sits ändå så skrattar gör vi ej. Besättningen var efter en noggrann kontroll mycket nöjda över vår första städning.

Därefter väntade en förtrogenhetsutbildning – en utbildning vars syfte var att göra oss påmöntrade jungmän mer familjära med båten. Vi har lärt oss om de olika segel vi har ombord, hur man gör vid en nödsituation, regler ombord, hur flytvästarna fungerar och så vidare. Mitt i utbildningen vart vi avbrutna hela två gånger! Ena gången var det den lokala Brüggegrossisten som kom med proviant i sin fina Porsche (flådigt för en grossist måste vi säga) och den andra gången var det tankbilen som kom och tankade båten. Vår kapten Stefan berättade att anledningen till att vi legat i hamn i 2 dagar är att skolan sparade 100 000 kr på att tanka idag istället för två dagar sen. Imponerande.

Förtrogenhetsutbildningen var sammanfattningsvis väldigt rolig och vi i klassen har haft det mycket trevligt med besättningen under dagen. Kort och gott kan vi båten utantill nu. Det vankas lunch, vaktlaget "Seamen" är återigen vid styret av byssan och idag blev det kycklingcurry med ris.

Men eftersom vår klass äter halva Atlanten i form av mat så räckte riset tyvärr inte till. Återigen många som blev sura.

Under eftermiddagen fick vi ledigt och hela klassen har varit ute och traskat runt i Brügge och käkat kopiösa mängder våfflor och bunkrat upp med tandläkarnas värsta mardröm – sötsaker.

Nu ska vi pirater spendera resten av kvällen som nattvakt.

Ha det!

Piraterna



Provinciaal Hof på stora torget



Våfflor i alla former!



Fockmasten och dess segel, Focken

Personallogg:

Hej på er därhemma, nu är vi igång på riktigt. Idag har eleverna, precis som de skrev, haft förtroendetsutbildning. Det innebär att de vandrar runt i hela båten till de olika utrymmena som finns och får lära sig om nödutrustningen som finns där, nödutgångar, regler och rutiner. Själv var jag inte med under förmiddagen då större delen av min dag gått åt till att reseplanera till vårt nästa mål. Jag har

dragit ut på reseplaneringen in i det sista för att vi inte varit säkra på vad vårt nästa mål skulle bli. Nu är det dock klart. Vi har tyvärr fått ge upp tanken på Ramsgate och Dover Castle då vi efter en månads kommunikation med hamnen där fortfarande inte fått något tydligt svar på om vi får en plats eller inte. Det här innebär att vi kommer att segla direkt till Texel härifrån och kommer att komma dit någon dag tidigare. Vi ska även utnyttja den extra tiden till att myssegla. Vindarna ser ut att vara med oss hela vägen fram till lördag då de avtar lagom till vi planerar att vara framme. Perfekt säger vi.

Eftermiddagen började med genomgång av flytvästar, övning i övergivande av fartyget och slutligen segelstationer och segelteori. Alla elever har fått välja ett segel som kommer att vara "deras" segel under resan. De har sen fått lära sig om sitt specifika segel ute på däck och även fått en teoretisk seglingslektion inne i salongen med Stefan.

När dagens alla moment var färdiga vid 16:30 så fick eleverna ledigt och de fick även chansen att gå i land och äta. Det här är den enda riktiga staden på den här seglingen så det är det enda stället där det finns möjlighet att gå i land och äta. Efter Texel så är det minst 10 dagar innan vi lägger till någonstans igen. Stora delar av resan kommer vi nämligen att ankra utanför våra "hamnar" och eleverna kommer att skjutsas in till land med ribben.

Nu är klockan närmare 21:00. Eleverna börjar komma tillbaka till båten. Några sitter och lyssnar på musik, några hänger uppe på däck med de som har hamnvakt och några spelar tv-spel i salongen. Själv ska jag fortsätta min hamnvakt med att vika det som är kvar av tvätten som tvättats efter att förra klassen åkte hem.

Ha det bra

/Sofia