

Logg från Idskär

Datum: 9 maj 2022

Loggskrivare, elev: Jonathan, Maurits

Loggskrivare, personal: Jan och Arvid

Dagens ämne: Kaffekoppar, svenska och engelska, tvättmaskiner och sol!

Väder: 16 grader, sol

Elevlogg:

När vi blickar ut över Tynningö känner vi en pust av en avsevärd lycka. Idag har Lk20 avtagit från våra dagliga rutiner för att åka på en livsberikande vistelse på Idskär. Detta är dagens logg.

Dagen har varit full med så som lyckliga och oroväckande händelser. Under ett vanligt spel av det såkallade "brassering" flög bollen förbi de befinnande individerna och landade på ett sådant sätt att personen som var i bollens väg av rörelse fick den på sig, inklusive hans kaffe han nöjt satt och drack med yppersta stil. Personen som orsakade denna förskräckliga händelse är en av skrivarna till denna logg, specifikationer på den exakta personen har jag övertalat Maurits att inte nämna för personens egna säkerhet.

Men nu fokuserar vi på det positiva. Vi åt jättegod grillmiddag, närmare bestämt hamburgare med massvis av tillbehör, pasta bolgonese till lunch och fick lite fika med bullar samt efterrätt som var en paj. Vi har även spelat en hel del volleyboll som Arvid tydligen är fena på. Vädret har varit exceptionellt. 16 grader nästan hela dagen med sol gjorde oss alla nöjda och fyllde oss med en känsla av att sommaren är på väg. Men det finns såklart nackdelar med allt. I detta fall var det faktumet av antalet solbrända i klassen, vilket var en del.

Under lektionerna har vi ägnat oss åt skolprojekt som vår litterära vandring i svenska. Där vi glatt lärde oss om kända svenska författare som Astrid Lindgren och August Strindberg. I engelskan har vi haft nationella prov del tala, jag själv har inte gjort det men vi hoppas det bästa för det som har.

Annars har klassen haft det kul, som man bör. I nuläget har den större delen av killarna i klassen samt någon tjej vattenkrig. Jag känner att loggen bör närma sitt slut då jag också vill vara med. Så för att avsluta så hoppas vi på en grym dag imorgon, även om vi åker hem vid tre 😞.

Personallogg:

Den lycklige, kaffesugne som nämnts ovan – det är jag! Bollen på avvägar träffade mitt i prick rakt på min väldoftande, överfulla kopp, men som tur var finns det tvättmaskin och alla bekvämligheter här på Idskär. Dessutom fick jag chansen att pröva Kippes härliga snickarbyxor medan tvättmaskinen bearbetade mina byxor och tröja som annars förmodligen för överskådlig tid fortsatt vara kaffebruna.

Det har verkligen varit en skön och omväxlande dag här på Idskär! Just nu spelas det kort här i kökstugan, men en del andra spelar volleyboll ute i skymningen. Det börjar sannerligen kännas i luften att det inte alls är sommar ännu, även om man ser skimrande vatten när man sluter ögonen, och känner den kvardröjande solvärmens i stugans plankväggar. Kul är det också att höra gitarr spelas av exempelvis Oliver som har en grym repertoar! Dygnet här på Idskär är bl a till för att påminna klassen om de stundande äventyren på havet, när vi ska vara ute en hel månad och segla i atlant- och medelhavsvågor. Till hösten bär det i väg. Det ser vi fram emot även om vi har det bra här med.

Jan och Arvid



