

Logg från Idskär

Datum: 19 april 2022

Loggskrivare, elev: Elin och August

Loggskrivare, personal: Petra Nyberg

Dagens ämne: Bad och brand

Väder: Kanonväder med sol och relativt varmt

Elevlogg:

Dag 1 började med att vi med att samlades på kajen kl 08:00 i Stocksund för att åka med Petsamo till Idskär. När vi kom fram startade vi dagen med lektioner inför kursen basic safety. Lunchen var sen men god och bestod av köttbullar och potatis.

Vi fortsatte dagen med teoretiska lektioner fram till middagen, efter den så började de praktiska övningarna. Vi släckte brand i persons kläder med hjälp av brandfilt. Att släcka docka med brandfilt kändes väldigt verklighetstroget då vi behövde vara väldigt noggranna och följa instruktionerna för att rädda branddockan. Sedan släckte vi gasbrand med handhandbrandsläckare. När flammen från gasbranden flammade upp kände vi värmen, det var en mäktig upplevelse. Alla fick varsin gång huka sig ner och ta en koldioxidbrandsläckare och släcka elden. Kl 21:00 bytte vi om till 6 h överlevnadsdräkt och gjorde gemensamma övningar i vattnet. När vi hoppade i vattnet kände vi trycket mot överlevnadsdräkten och det blev helt tomt i hjärnan, men verkligheten kom ifatt oss rätt fort och det blev dags att simma. Det var då vi insåg att det är bäst att simma på rygg. Kl 22:00 var vi klara och efter det var det läggdags.

I morgon får vi basta!

Hälsningar Tiffany, Maja, Sofia och Felix

Personallogg:

Hej!

Allt är väl på Norra Idskär där en del av er läsare just nu har era barn. MbV21 är de första gymnasie-eleverna här ute denna säsong. I skrivande stund springer de runt och leker och skrattar. Det är långa dagar här på ön, det vill jag lova. Jag är säker på att dagens elevloggare kommer att berätta för er vad de gjort under dagen.

Här är allt sig likt.

Solen sänker sig mot vattnet som svarar med ett glitter så intensivt att det nästan blir smärtsamt. Blå Belle Amie mot vit bakgrund vajar i vinden, Scilla ligger som en blå matta under syrenbuskarna, gräset gömmer sig inte längre skräckslaget under marken, diverse sjöfåglar för oväsen på sedvanligt sätt. För att inte tala om den årliga invasionen av kanadagås som satt sina spår i form av, håll i er, cylinderformade lätt böjda små bajskorvar som ligger precis överallt!

För att citera sista strofen i "Vårsång" från 1846 av Herman Säterberg (text) och Prins Gustav (melodi). Ett citat som visserligen är till åren kommen, men gör sig gällande än idag. (Tack och lov ...)

"I den härliga vårsolens glans! Ut i vårsolens glans"

Hälsingar Petra Nyberg, mentor i MbV21

