

Logg från Älva

Datum: 26/04/22

Elevloggare: Kevin och Elsa

Personalloggare: Ylva

Position: utanför ST Helier

Planerat datum för att segla vidare: 27 april

Beräknad ankomst till nästa hamn: - 28/04

Väder: klart

Elevlogg.

Hej loggen!

Idag är vår första hela dag i Jersey. Vi började dagen med tidig frukost för att sen ta ribben in till land. När alla hade kommit i land kom en buss som hämtade oss och körde oss till en fin strand. Vid ankomst möttes vi av två supertrevliga guider som skulle lära och visa oss om Jerseys marina liv. Pga tidvattnet kunde vi gå på havsbotten flera kilometer ut till ett gammalt vaktorn. Vägen dit var fylld av ostron, snäckor, sniglar och ätbara alger. Vissa mer kulinariskt berikande än andra. Sjötulpaner som skulle ätas som tuggummi var inte så uppskattat bland våra barnsligt kräsna klasskamrater. Själva tyckte vi dom smakade helt ok. Efter en jobbig men samtidigt härlig vandring fram och tillbaka gick vi sedan med blöta byxor och skor till den lokala "puben". Där bjöds det på läsk och ostron. Vi tackar och bugar! Ostron halsades som vi var riktiga östermalmare.

När Skalmans klocka slog lunch kom bussen tillbaka och körde oss till Saint Helier. Lunchen var valfri, men med en klass på 30 sömnlösa själar som tränar på gym så hamnade alla såklart till slut på KFC eftersom vi strävar efter mycket kalorier för pengar. När klassen var mätta och belåtna delade vi upp oss och var och en letade desperat efter bra affärer- men också respondenter för våra undersökningar. I brist på shoppingmöjligheter terroriserade vi istället varenda mataffär som går att hitta på ön eftersom vi äter som djur, speciellt när det kommer till godis- eller vi menar frukt och vatten:) När "grönsaksförrådet" var påfyllt återvände vi till hamnen där Fadi väntade på oss med ribben och glatt humör. Fadi måste precis ha sett *Drive to survive* på Netflix för han körde genom dom höga vågorna som om han vore Lewis Hamilton. Om det var någon i klassen som funderade på att ta en dusch vid hemkomst är det inte längre ett problem då hela klassen fick sig en rejäl dusch under båtturen.

Nu sitter vi här och stresskirver klart loggen eftersom ljuden av stampande fötter från buggtävlingen börjar ljuda genom hela båten. Elsa och Kevin kommer så klart delta och om allt går enligt plan tar vi hem hela tävlingen.

Tack för oss!

Hälsningar från Älva



På strandäventyr.

Lärologg:

Jaha, har man haft buggtävling åker man på loggen- det är sedan gammalt. Så mycket skratt och takt och otakt på en gång! Några elever dansade i sina nyinköpta Jerseyflaggor och imponerande med sina lika nya moves. De hade helt klart tjuvövat! Jag tänker gissa att det blir en favorit i repris. Kvällen avslutades med Macarena och Las Ketchup- oväntat men kul. Eller slutade och slutade... det dansas fortfarande här ovanför.

Hursom, denna händelserika dag startade tidigt med specialfrukost då idag var dagen för vår fina Sea- bed walk. Vi ligger inte inne vid Albert Pier som vanligt utan ligger ankrade ute i bukten- vilket innebär en stunds ribfärd in till kaj- kul och fartfyllt - men ack så tidigt. Inte en elev var sen trots arlamorgon och Fadi körde i skytteltrafik- kanske var det Ostron och nya kunskaper som lockade eller en härlig promenad- ingen vet. Alla verkade uppskatta att vada i vatten med gummistövlar i alla fall, så Martin och jag började undra om vi numer undervisar en MB klass?

Vi fick i alla fall med oss ett dussin ostron tillbaka till Älva- det är tur att både kocken Lars och eleven Theo är experter på att öppna ostron. Vi är många experter på att äta som ni redan läst! Tror att det är dags att äta några när detta är klart.

Som eleverna nämnt ovan var det sedan dags för att fortsätta med seglingsprojektet - några åkte på studiebesök på golfbanan för att utföra sina observationer, några fixade djupintervjuer och några valde att stötta Jerseys ekonomi lite extra. Vi hade också ett litet samtal kring Jersey pound och Sterling pound- även om de flesta eleverna betalar med kort.

Medan eleverna jobbade med sitt satt Martin och jag sammanställde intryck från korssamtalen vi hade igår kväll kring företagsekonomiska teorier för att förbereda kommande feedforward samtal. Det är både utmanande och utvecklande för oss lärare att handleda, och faktiskt ett av mina favorituppdrag: metodiknörd som jag är. Vi kikade också på hur det går för våra Fe- ettor som sitter hemma i Sverige och jobbar med sina Företagskonsultsprojekt- de är precis så vetgiriga och analytiska som vi hoppas. Vi ser framemot deras seminarium på Idskär om några veckor.

Imorgon kastar vi loss för Portsmouth- något som jag helt egoistiskt ser framemot eftersom jag äntligen får se mitt kära Isle of wight igen!

Vi hörs – imorgon är den Martins tur