

# Logg från Älva

---

Datum: 17/11

Elevloggare: Amanda och Sikström

Personalloggare: Bengt

Position: För ankars utanför St.Helier

Planerat datum för att segla vidare: 27/04

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/04

Väder: Soligt

## Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Idag har varit en spännande dag ombord på Älva! Dagen började bra med lugna vatten och en mycket god frukost, som nästan hela klassen lyckades komma i tid till. Efter frukosten upptäckte byssanlaget något jobbigt: Diskmaskinen fungerade inte! Dem som hade frukostpasset jobbade hårt hela morgonen för att jobba ikapp med disken. Efter flera timmar av hårt arbete fick nästa lag ta över. Men även då fick vi lite smått panik när halva laget blivit sjuka. Som tur var har vi några vänliga själar i klassen som gav upp sin fritid och hjälpte till i Byssan. Efter en stressig lunch och mycket handdiskande ute i solen så lyckades Benke och Stefan få i gång diskmaskinen igen.

I väntan på tidvattnet kom också lite vind, så vi passade på att sätta lite segel och lugnt segla fram den sista biten i solskenet.

När vi äntligen kom fram till St.Helier så blev det storstädning, storhandling och soppkastning. Efter att inte kunnat handla någon mat i Fowey så var nästan all mat ombord slut. De hade inte riktigt räknat med att det inte fanns så många stora mataffärer i Fowey så det fanns inte så mycket kvar i kylarna idag. Trots detta lyckades byssan slänga ihop en fantastiskt god lunch. Eleverna lyckades även utan hjälp från kocken, som var i land och storhandlade, laga en jättebra middag utan att bränna ner köket, eller nästan i alla fall.

Nu ligger vi till ankars utanför St.Helier och ser fram emot utforska hamnen och gå oyster walk imorgon. Vi ska även ha en liten buggtävling som alla är tagga på att delta i. Vi återkommer imorgon med highlights.

Tack för oss!



*Här handdiskas det för fullt*

### Personallogg:

Hej

Jag heter Benke och är överstyrman ombord. Nu är vi framme på Jersey och resan över gick i lugnt och stilla vatten. Eleverna fick öva på att sätta ut positioner och kurser i sjökorten vare timme under vakterna, så det har de blivit riktigt duktiga på nu. Nu är det bara tre lektioner kvar på kustepparen och jag ser att dom pluggar på flitigt under kvällarna. Ja önskar dem lycka till.

Hälsningar Benke



*Älva för ankars, St. Helier*