

# Logg från Älva

---

Datum: 22/4

Elevloggare: Linn Ståhl och Nove Furuby

Personalloggare: Kapten Stefan

Position: Fowey

Planerat datum för att segla vidare: 24/4-22

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25/4-22

Väder: Sol och halvklart väder.

## Elevlogg:

Hej folket där hemma!

Dagen började med en härlig men aningens stressig frukost för Fe20. Detta då klassen skulle genomföra sina halvtidsredovisningar i seglingsprojektet och många kanske inte riktigt var klara.. Efter frukosten var det dags för den älskade städningen, Fe20s favoritdel på dagen. Det behövdes återigen förklaras för vissa klasskamrater att det faktiskt går att dammsuga i hörnen om man bara tar av munstycket, så imorgon kan vi förhoppningsvis glatt meddela att städningen där hemma numera kommer vara perfekt.

Dagen fortsatte efter detta med hetsigt plugg inför redovisningarna som komma skall och det har nog aldrig varit så tyst i klassen. Den tysta hamnstaden Fowey ekade av tangenterna från våra datorer och klassen har nog aldrig varit så fokuserade. För de som inte hade seglingsprojektet var det förarbevislektioner som gällde med navigering i mörker i fokus. Efter detta var det dags för lunchen och idag serverades det en pasta med tomatsås tillsammans med resterna av den starka korven av spanskt ursprung från igår. Byssan gjorde dock såklart ett finfint jobb med lunchen och middagen ikväll är fri och många i klassen kommer nog ta tillfället i akt och äta iland.

Under lunchens gång avslöjades det vilka grupper som hade redovisning idag i seglingsprojektet och vilka grupper som skonades. Det blev en mycket känslofylld lottning med skratt och tårar, men klassen återhämtade sig bra med fantastiska presentationer från de som drog det korta strået och presenterade idag.

Resten av dagen spenderades i centrala Fowey där det scoutades efter platser som passade klassen i smaken för middag. Med denna sista mening loggar vi ut för dagen. Snipp snapp snut nu var sagan slut.

/Linn och Nove



*Klassen läktras iland för stadsbesök.*

### **Personallogg:**

Solen är nu på väg ner och jag sitter i skepparsalongen och ser igenom alla dokument inför kommande hamnar och följer vädret. Varmfronten som så tydligt visade sig när vi närmade oss ankringsplatsen utanför Fowey för någon dag sedan har nu börjat komma till sin småregniga och molniga fas, men lite regn får eleverna nog räkna med när man seglar runt Storbritannien. Men såklart, vi är ju tacksamma för all sol vi kan få.

Vindmässigt så får vi hålla tummarna att lågtrycket som rör sig österut över Frankrike inte förvinner allt för snabbt så vi får dessa fördelaktiga vindar med oss när vi ska över mot Jersey på Söndag, motorgång är ju trevligt det också men Älva går mycket bättre i sjön för segel, vilket jag tror våra kära elever blir tacksamma för.

Jag hann ta en promenad idag också, men butiker och sådant är jag inte intresserad av, jag vill se landskapet.

Bästa hälsningar,

Kapten



*Fantastiska vyer strax utanför staden.*