

# Logg från Älva

---

**Datum:** 21/4

**Elevloggare:** Linnéa O och Arvid

**Personalloggare:** Andrestyrman Catrin

**Position:** Fowey

**Planerat datum för att segla vidare:** 24/4-22

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 25/4-22

**Väder:** Strålande sol, 18 grader och vindstill

## Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Nu är vi framme i Fowey. Vi låg ankrade under natten och i morse tog vi upp ankaret och plockade sedan upp lotsen (som är obligatoriskt för ett sånt här stort skepp) Men de såg mest på när Kapten tog oss in i hamnen. Här ska vi ligga på boj tills på söndag då vi seglar vidare till Jersey. När vi lagt till så började storstädningen och varsågod alla föräldrar där hemma, för vi har lärt upp många av våra klasskamrater hur man städar, diskar och tvättar. Vi har lärt de att man inte behöver moppa taket, låta kläderna svalna efter de varit i torktummlaren och att man inte kan tvätta svart och vitt i samma maskin, osv.

När storstädningen blivit godkänd så var det dags för lunch. Dagens lunch blev potatismos och chorizo där vi tackar en förälder som fick, via telefon, berätta för byssan hur man gör potatismos. Efter lunchen blev det lektion i förarbevis och förberedelse för halvtidspresentationer i seglingsprojektet. Vi tackar även våra fina mentorer som flyttade presentationerna till imorgon i stället för på lördag. Lite panik i klassen är det nu.

Sen blev det middag. En riktigt god chilli con carne serverad med en god sallad. Nu ska vi in till byn och kolla runt men för att komma i land behöver vi bli skjutsade med RiB-båten. Efter en väldigt bra talangjakt och allsång så har vi bestämt att skjuta upp FIFA-turneringen ännu mer, vilket många i klassen inte är så glada över men vi kommer få en tyst stund på båten. Martin kommer nog ta hem vinsten i poker ikväll igen, vilket han gjorde igår.

/Linnéa O och Arvid



*Fowey sett från Älva, med Porphry Hall och Parish Church som delvis täcker varandra i mitten.*

## Personallogg:

Hälsningar från England!

Ankarplatsen i Tywardreath Bay höll vad den lovade, vi låg stilla och tryggt under natten. De två schackel vi hade ute togs raskt upp och vi plockade upp lotsen klockan 9, efter att ha passerat en klingande sydboj. Inloppet till Fowey såg inbjudande ut med klippor på bägge sidor i ett lite smalare sund, för att sen vidga sig och uppenbara muddringsfartyget som också låg förtöjt vid bojen vi var på väg till. Under tiden som avsatts för Rent skepp kämpade både elever och besättning på, med nästan 40 personer ombord är städtiden en ren investering för trivseln ombord. Trots att det i stunden kan kännas motigt för en del elever är jag övertygad om att de allra flesta var väldigt nöjda när de fått lunch och kunde njuta av ett rent fartyg.

Eftermiddagen inleddes med ett möte för de elever som ska ta Fartygsbefäl klass 8, en liten avstämning hur det går för dem och vad de önskar mer stöd i. Vidare fortsatte jag med undervisning för de som tar förarbevis, dagens tema var nöd och säkerhet. Oavsett vilken nivå eleverna låg på kändes det fint att se intresset hos dem när jag höll lektion för. Jag upplever att för de allra flesta är närvaro och engagemang på lektioner en faktor som ger resultat i slutändan. I ett huj blev det sedan middag och nu under min hamnvakt får jag dessutom chansen att tendra in elever och besättning i ribben, med Fowey som bakgrund är det en ren fröjd.

Fridens liljor /Catrin



Älva i Fowey River intill Lantic Bay.