

Logg från Älva

Datum: 20/4

Elevloggare: Adam & Emil

Personalloggare: Alva

Position: Ankrade i Tywardreath Bay

Planerat datum för att segla vidare: 21/4-22

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/04-22

Väder: Ankommande varmfront, disigt men god sikt

Elevlogg:

Dagen började med att byssan hade tillverkat en gudomlig frukost bestående av diverse godsaker. Efter frukosten fick alla städa som vanligt för att sedan ha lektion till nästa måltid som idag fick bli en carbonaravariant med grädde, parmesan, bacon och haricots verts.

<yttligare sovtimma> 13:00 PLUGG! Alla vi har sett fram emot att få lära oss metrologi och som tur är bjöd kapten Stefan på metrologi i alla dess former. Han är en ängel. Med våra nya kunskaper inom metrologi så gick vi för motor hela vägen till Fowey då det är nästan vindstilla idag.

Här i utanför Fowey är vädret otroligt vackert tack vare kaptens lektion! Middagen lagad av Franzén och hans vänner bestod av gyllenbruna fiskpinnar och irländska konkelbär dränkta i herr Franzéns Michelinklassade fisksås. Nu är det talangjakt och det vankas skam och skratt. En djup besvikelse uppstod dock när klassens tv-spelsturnering i FIFA blev uppskjutet återigen, denna gång på grund av bestämmelser från icke medverkande.



Älva för ankars i Tywardreath Bay med Gribbin Head i bakgrunden.

Personallogg:

Hejsan alla där hemma!

Alva heter jag och jobbar som lättmatros här ombord. Den här resan har det däremot blivit lite annorlunda. På grund av de långa passköerna i Sverige är vår kock som skulle komma lite försenad och jag har hoppat in i byssan. Väldigt annorlunda från jobbet på däck, men definitivt kul! Det har varit mycket provianterande den senaste veckan och planerande av maträtter. Eleverna har gjort ett toppenjobb.

Idag blev det som eleverna skrev carbonara till lunch, där jag lurade i dem lite grönsaker genom att ha grönsaker i såsen. Till middag blev det fisk med potatis och fisksås smaksatt med gräslök, pickles och citron.

Nu har vi ankrat i en vik strax väster om Fowey för natten. Imorgon klockan 09:00 ska vi plocka upp en lots och sen gå in i Foweys hamn. Det ska bli spännande att se Fowey igen, jag var här senast 2019. Som jag kommer ihåg det är en liten gullig by/stad med väldigt tjusiga ytterdörrar på alla hus.

På kvällen har vi fått lyssna på skönsång av eleverna, de har talangjakt.

Skepp o' hoj,

Alva



Fowey i sikte men först en natt för ankars omringad av fantastiska vyer.