

# Logg från Älva

---

**Datum:** Söndag den 17 april 2022

**Elevloggare:** Linnea och Elias

**Personalloggare:** Matros Fadi

**Position:** Swansea

**Planerat datum för att segla vidare:** 19 april 2022

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 21 april 2022

**Väder:** Molnigt 14 grader

## Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Idag så var en mycket bra dag. Vi började dagen med en jättegod frukost från det nya vaktlaget, bra jobbat. Sedan fortsatte denna dag med lite studietid och förarintygslektioner med våra fantastiska lärare. Under förarintygslektionen fick vi jobba bestickföring på ett sjökort vilket var jättekul.

Efter det åt vi en väldigt god salamipasta till lunch sedan var det dags att jobba med seglingsprojektet. Så vi bar oss ut för att samla in enkäter och interjuver. Vi promenerade ner till en jättefin strand där vi pratade med ett par som var mycket trevliga och gav oss ett mycket bra tips på en fantastisk glasskiosk som låg vid stranden. Så vi gick dit och testade glassen som de hade rekommenderat oss och den var lika god som de hade beskrivit. Efter den lilla glasspausen begav vi oss vidare för att hitta lite fler enkätsvar. Under tiden kom även solen fram som var mycket trevligt.

Senare under kvällen ska vi in till stan här i Swansea och äta lite middag på någon restaurang vilket ska bli mycket trevligt, men även titta lite på staden innan vi beger oss av mot Fowey imorgon. Det har varit mycket trevligt här i Swansea med fina soliga dagar och mysiga kvällar med kvällsol. Vi har även fått se mycket vackra soluppgångar. Vilket har varit jättetrevligt.

Ha det gott!!!/ Linnea och Elias.



*Bunkrat godis inför nästa etapp*

### **Presonallogg:**

Hej!

Jag heter Fadi och är maskinist/matros ombord. Idag på förmiddagen hade vi lektion med eleverna, vi jobbade med bestickförling, dvs de verktyg vi använder för att mäta och jobba i sjökorten för att ta fram avstånd och kurser. Eleverna är riktigt läroktiga idag har de lärt sig att sätta kurs och lägga ut positioner. På eftermiddagen tog vi i besättningen itu med maskinrummet, vi bytte bränslefilter på samtliga maskiner och gjorde rent sjövattnentag, sen var dagen slut. Därefter gick vi besättning ut och tog oss en hamburgare.

Hälsningar /Fadi