

# Logg från Älva

---

**Datum:** 16/4

**Elevloggare:** Sixten och Louise

**Personalloggare:** Matros Madeleine

**Position:** Väl förtöjda i Swansea, Wales

**Planerat datum för att segla vidare:** 19/4

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 21/4

**Väder:** Strålände sol

## Elevlogg:

Hej alla där hemma, idag är det den 16:e april 2022 alltså påskafon!!! På spanska säger man dieciseisié de Abril 2022. Apropå B:et i "Abril" så uttalas faktiskt bokstaven V på spanska som ett svensk b, till exempel Victor uttalas Bictor. Nu undrar ni säkert varför vi talar om det spanska språket, jo skinkan vi äter varje frukost är faktiskt spansk.

Idag anlände Älva till Swansea klockan 07:30, de som behövde hjälpa till fick att gå upp klockan 06:30 för att fixa fendrar osv inför att vi skulle lägga till. Vi bemöttes av en jättetrevlig och snäll gubbe som hänvisade oss vidare till vår plats. Sedan uppkom det dagliga problemet vid frukost nämligen kön till brödrosten. Eftersom brödet är fryst har man inget annat val än att rosta brödet som tar oss säkerligen 45 minuter innan alla har fått sitt rostade bröd. Förutom det bjöds det på den superläckra gröten som håller alla mätta fram till lunch.

Efter frukost kom andra problemet för dagen. Den stora städningen av båten. De som städade däck behövde skrubba varje centimeter av båten från salt och annan otrevlig smuts. Även inne i båten städades varje centimeter minst två gånger tills det blev godkänt.

Vi dök direkt in på klassrådet där alla var vilseledda av att vi inte kunde skriva vårt älskade provschema, då bestämde sig Zainab för att ta upp problemet om brödrosten. Hon ville alltså att vi skulle lösa detta problem själva, vi satte våra kloka huvuden ihop och det hjälpte tyvärr inte alls. Alla möjliga idéer bollades kors och tvärs i rummet. T.ex. att trimma brödrosten, brödrostteam, köpa brödrostar till varje bord. Alla dessa förslag tog oss däremot ett steg närmare en lösning.

På middagen delades alla saker som hade hamnat i den svarta säcken till dess rätta ägare. Alla dessa fick någon typ av konsekvens/ jobb medan resten av klassen fick gå iland. Några upptäckte spelet Lazerdom här i närheten och där blev det en tuff match efter det vandrade vi vidare till glass där vi tog bilder med de engelska poliserna men även påskharen. Nu påbörjas pokerkvällen och lördagsnärmar sig. Sov så gott hälsningar Fe20. // Louise & Sixten



*Vi ligger i en stilla hamnbassäng så vi slipper justera förtöjningstrossarna för de 10 meter höga tidvattnet.*

## **Personallogg:**

Hej alla där hemma!

Madde heter jag som får äran att skriva idag. Jag är matros, alltså inte lättmatros längre som det stod i första loggen. Rätt ska vara rätt, som befälhavare Stefan sa 😊 Kort om mig: 2012 började jag själv studera på Marina läroverket, marinbiologilinjen, och gick ut 2015. Seglade, utöver mina två elevseglingar 2013 och 2015, ombord en resa 2018, några fler 2019, och sedan 2020 är jag heltidsanställd här på Älva. Innan dess har jag jobbat på en del andra fartyg; segel- och maskindrivna. Men nog om mig.

Imorse kom vi fram till Swansea efter ett och ett halvt dygn till sjöss. Äntligen värme och sol! Eleverna har under denna tid bekantat sig med sjövakterna och hur det kan vara på sjön. Vi var framme och förtöjde innan frukost så efter att vi låg fast till kaj väntade en välkomnande måltid på oss.

Under förmiddagen tog besättningen hand om saker rörande fartyget, underhåll, proviantering och sin egen vila efter nattens vaktgång. Detsamma gällde eftermiddagen. Medan har eleverna haft lektioner, eget arbete och fritid i land. De märks att de fått lite mer energi av att gå på fast mark.

Nu är det dags för kojen. Hoppas ni har det bra där ni är.

/Madeleine J



*Lokalborna säger att vi kom med solskenet, "The Swedes came with the sun, it normally isn't this nice weather"*