

Logg från Älva

Datum: 15/04-22

Elevloggare: Isak, Theo N

Personalloggare: Andrestyrman Catrin

Position: Keltiska havet

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 07:00 16/04

Väder: Kallt men klart

Elevlogg:

Idag började vi dagen med att mötas av ett antal elever som valt att sova i salongen pga lite turbulent vattnet. Utöver det så var vi på öppet hav och inget land i sikte förrän kl 18 på kvällen då Wales västra udde samt öar kom över horisonten. Då blev det blev "ko-släpp" ut på däck när första telefon-teckningen upptäcktes.

I förrgår var vi på fastlandets zoo, idag var vi på det öppna havets fantastiska zoo, delfiner hoppade framför båten och vithajarna lekte i bogen på Älva. Vi såg också några havsörnar.

Om vi ska summera dagen så var det mycket plugg och segling uppe på däck. Plugg delvis till klass 8 som många valt att plugga men sedan också förarbevis som alla andra pluggar till, sedan får man inte glömma seglingsprojektet och matten.

Dusch- och tvät förbudet togs bort då vi kunde producera vatten igen så båten började genast att lukta rosor istället för salta elever.

Igår så glömde vi fira William då segel behövdes sättas. Vi ska då ta igen den tiden vi förlorade igår och få en typ av presentöppning ikväll. Så vi tror att han kommer uppskatta det. Men hälften av presenterna gick över bord de innehöll nötter, vi glömde att det var nötförbud ombord.



Skarp utkik på babord sida



Solnedgång över the Celtic sea, 20:00'-00:00' - vakten

Personallogg:

Hej på er där hemma!

Jag heter Catrin Palmqvist och arbetar som andrestyrman ombord. Min bakgrund annars till sjöss ligger närmast hos andra segelfartyg både i Norden och Europa men jag är glad att få jobba på ett svenskt skolfartyg. Att få jobba med ungdomar som ganska direkt att ha valt att fara ut i miljön Älva och fartyget erbjuder tycker jag är en god grund för lärande på många nivåer.

För min del startade dagen i det Keltiska havet vid midnatt. Första benet för den här klassen och första segelsättningen som var avklarad tidigare under kvällen är upplagt för upplevelser. Det har varit mycket rutiner både att få kunskap om och att rätta sig efter för klassen, första sjövakten var inget undantag. En bidevind i kombination med diesel förde oss vidare österut under natten, kryddad med lite regnskurar på småtimmarna. Som tur var klarnade vädret upp under förmiddagen och efter lunch när 12-04 vaktigen tog över letade sig till och med lite solstrålar igenom molntäcket. Bidevinden hade blivit till en halv vind och Bristol Channel hägrade. En av trafiksepareringarna mellan Irland och Wales bjöd bland annat på möjlighet att se olika slags lastfartyg och bedöma kollisionsrisk, för att inte tala om att tolka radarbild för de elever som siktar på att ta Fartygsbefäl klass 8. Närmare "North East Rock" hälsade delfinerna på oss och fåglarna som yrde runt lovade fiskrika vatten medan vattnet skiftade färg i tidvattenströmmarna.

Njut av påskhelgen,
Catrin