

Logg från Älva

Datum: 12/4

Elevloggare: Kevin Pousette & William Salén

Personalloggare: Kapten Stefan

Position: Cork hamn

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag 14 april

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag 16 april

Väder: Lätt regn och mulet

Elevlogg:

Första dagen på Älva för oss i FE20. Vi började dagen med förtrogenhetsutbildning där vi gick igenom säkerheten ombord och en detaljerad rundtur på båten. Vi fick bland annat se maskinrummet, byssan, tvättrummet, styrhytten och mer, allt faktiskt. Vi fick då en generell blick över skeppet och dess funktioner och rum. Vi tyckte speciellt mycket om byssan för det luktade mat och vi var extremt hungriga.

Efter lunch gjorde vi en säkerhetsövning där vi gick igenom vad vi ska göra i en nödsituation. Där fick vi agera fort när larmet gick och samlas utanför styrhytten. William älskade denna övning för han blev helt dyngsur i regnet.

Vi hade sedan tid att arbeta på seglingsprojektet där vi fick utforska Cork och ge ut enkäter för vårt arbete. Där fick vi både träffa väldigt trevliga irländare och ett fåtal otrevliga uteliggare. Till sist käkade vi en god middag och hade egen tid att göra vad vi ville. Vi valde då att utforska hamnområdet och köpa snacks inför kvällen.

Vi har även inrett vår hytt för att få den mer personlig med doftpinnar, doftgranar, en Led Zeppelin flagga och massor annat skojigt.

Hälsningar från Kevin Pousette och William Salén från Älva.

Personallogg:

Hej!

Då var det dags igen, en ny nyfiken klass ombord och en ny stad, ett nytt land och Älva som långsamt närmar Sverige och den efterlängtdade sommaren.

Under denna resa ska vi korsa det Keltiska havet över mot Inloppet till Bristol Channel där vi viker upp mot Swansea. Därefter sätter vi kurs söderut över det så kallade "Shark Heaven" som är utanför

Bunde Bay där mycket hammarhaj siktas. Senast vi korsade där fick jag bild på en hammarhaj precis vid båten.

Sedan rundar vi Land's End och stävar upp genom engelska kanalen mot St Austell Bay och mot staden Fowey. Sedan går vi österut mot the Channel Islands och ön Jersey som ligger i den franska bukten just norr om Saint-Malo. Sedan går upp till hamnstaden Portsmouth och sedan slutligen upp mellan Dover Calais och mot kanalen till Brügge.

Jag hoppas att eleverna kommer trivas ombord.



Från Vänster: Matros Fadi, Lättmatros Madeleine, Lättmatros Alva, Överstyrman Bengt, Andrestyrman Catrin och Kapten Stefan.

Bästa hälsningar, Kapten Stefan