

Logg från Älva

Datum: 02/05-2022

Elevloggare: Axel och Gösta

Personalloggare: Lars

Position: Mellan Dover Calais

Planerat datum för att segla vidare: Sista seglingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon 03/05

Väder: Soligt

Elevlogg:

Brevet hem från de sju haven...

Hej folket där hemma! Morgonen började med en riktig festfrukost även fast det börjat sina på proviant då klassen äter som hungriga vargar numera. För vissa blev det yoghurt och för andra blev det lax. Det är blandningen som gör helheten. Sedan avlöstes denna smått danskartade frukost med studier för förarbevisprov imorgon, sällan har vi sett så många läsa fyra timmar i sträck för ett prov. Sjön kallar!

Sen blev det kalas då pyttipanna fick sin rätta betoning då sinandet på proviant ledde till att rester kokades ihop av finaste kvalité och lika gott blev det som alltid när Lars stod bakom stekspadarna. Sedan blev det fler lektioner och en middag nalkades senare på kvällen som bestod av tacos. Denna tacos hyllades med tema "hattar" där många av oss bar foliehattar. Trots att det ej finns vare sig 4G eller 5G här.

Nu ska vi fortsätta förkovra oss i allt som har med sjön att göra och njuta av en sista kväll ute till sjöss.

Tack och bock för denna tid då detta blir Gösta och Axels sista logg. Det har varit ett nöje att få dela med oss av våra upplevelser till er. Nu är det ej långt kvar på denna upplevelse! Må så gott!

Gösta och Axel



Älva på väg upp mot Brügge.

Personallogg:

God kväll!

Sittandes mellan salongen och mässen befinner jag i mitten av två världar. På min ena sida tävlar ungdomar i FIFA, och på min andra sida försöker de andra trycka in den kunskap som krävs inför morgondagens prov. Som tur är har jag själv en tonåring hemma, så kunskapen att stänga av öronen är nästintill fulländad.

Jag bakom skärmen är fartygets kock, och gör min första törn ombord på T/S Älva, som även är mitt första segelfartyg. När jag inte är här jobbar jag ombord på ropax-fartyg (färjor).

Största skillnaden mellan arbetena, förutom sjögången i Engelska kanalen, är att ha elever i byssan som skall handledas och instrueras, något som varit oerhört roligt och givande! En annan skillnad är att all proviantering sker på egen hand tillsammans med elever. Provianteringen i Jersey är något jag aldrig kommer att glömma – förmodligen inte eleverna heller. Oerhört roligt och lärorikt.

Men det som slår mig mest, ändå, är hur oerhört roligt vi har allihop. Det gör något med en grupp människor som delar ett äventyr på begränsad yta.

Dagen har spenderats till sjöss där bristen på vind har tvingat oss gå för maskin genom kanalen. På ett personligt plan blev jag, kanske lite väl, exalterad över att befinna mig mitt emellan Dover och Calais – precis som Freestyle sjöng om en gång i tiden!

Nu kallar bingen då klockan ringer igen 06.30 – ser fram emot Brügge och dess slussar imorgon bitti. Men längtar ännu mer efter stadens butiker då kylar och frys börjar gapa tomma, igen! Har, apropå det, aldrig varit med om ett gäng som kan äta som dessa ungdomar gör. Spelar nästan ingen roll hur mycket mat vi lagar, det tar ändå slut. Fantastiskt roligt såklart, men hur 33 elever kan äta mer än 40 vuxna karlar (på mitt andra fartyg) är för mig ett mysterium i samma nivå som universums oändlighet.

Med önskan om en god natt!

Lars