

Logg från Älva

Datum: 30/4

Elevloggare: Svensson och Viktor

Personalloggare: Madeleine Johansson

Position: Portsmouth

Planerat datum för att segla vidare: Söndag 1 Maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: maj 3

Väder: Molnfritt med brutal potential för att sola

Elevlogg:

Hej alla på fastlandet!

Dagen har varit fylld med aktiviteter men såklart börjar vi med den klassiska frukosten och städningen. Frukosten var smaskens och städningens områdena blev av större variation än tidigare. Strax efter frukost var det dags för VHF prov och pluggtimme av förarintyg för resterade. Såklart klarade alla VHF provet och samtliga kommer snart erhålla ett SRC certifikat.

Efter lunch blev det tillfälle att vidareutveckla seglingsprojektet därav samla in enkäter och genomföra interjuver. Detta ökade volymen av insamlad data och bidrog till framgång för samtliga grupper. Parallellt drog en grupp av klassen till "Historic dockyard" för att berika sina kunskaper inom det maritima områdets historia. Detta var ett anordnat frivilligt arrangemang där bland annat kapten Stefan sällskapade och dessutom guidade runt på HMS Victory då han jobbat och seglat på ett liknande skepp. Andra har även besökt den spektakulära arkitekturen av "Spinnaker tower" som bjöd på häpnadsväckande utsikter som stimulerade många sinnen, bland annat rädsla.

Efter dagens berikande äventyr var det dags för middag som avnjöts med hög aptit. Det var nämligen en utsökt lasagne tillagade av det engagerade och kunniga byssalaget. Direkt efter maten drog klassen till en gräsplätt längre bort för att köra en fotbollsturnering som blev oerhört jämn. Skicklig kommunikation och engagerade lagspelare bidrog till intensiv match. Nu sitter vi här och avnjuter en härlig doft av rödlök och cheddar från mellaninredningen.

Hela dagen har gensyrats av glatt humör och extraordinärt väder i sin helhet!



HMS Victory's aktergalleri. Fartyget sjösattes 1765 och deltog i napoleonkriget och slaget vid Trafalgar 1805.



Dagkajutan där Lord Nelson jobbade och bodde intill.



Ett av alla kanondäck.



Ett taggat fotbollsgäng!

Personallogg

God morgon, god förmiddag, god middag, god dag, god eftermiddag, godkväll, god natt

Idag är det återigen min, Maddes, tur att få skriva personallogg igen. Tjoho!

Vilken dag vi haft! Sol, lite vind, perfekt målarväder, perfekt vara ute och arbeta-väder helt enkelt.

Idag har jag och min kollega Alva arbetat ute med att organisera om i vårt målarsjapp och med att måla lackfärg över fläckar som vi slipade för några dagar sedan som inte fått tillräckligt många laget färg. Det är ett vanligt arbete ombord, knacka och slipa rost, och därefter måla och göra det fint igen. Klassiskt stål båtsfix.

När arbetsdagen tagit slut och middagen var uppäten kunde jag inte motstå frestelsen att följa med klassen och spela fotboll, så det hände. Jag var med i det förlorande laget, men jag ser oss ändå som vinnare. Riktigt kul var det, hoppas på revansch i Brügge!

Nu är det ändå dags för en dusch och därefter kojen.

Ha det bäst där ni är!

/Madeleine Johansson