

Logg från Älva

Datum: 29/4

Elevloggare: Oscar W och Amanda

Personalloggare: lättmatros Fadi

Position: Portsmouth

Planerat datum för att segla vidare: Söndag 1 Maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: 3 maj

Väder: Klart till halvklart 14 grader och ganska så blåsigt

Elevlogg:

Hej loggen!

Idag har varit en rolig och händelserik dag. Vi började med en förhastad städning då vi hade bråttom till att möta upp entreprenörer Hayden och hans schtekiga kollega Tom som skulle ta oss för en rundtur till stadens stadshus och sedan vidare till företaget Unloc för ett studiebesök. Hos företaget fick vi vidga våra vyer inom det entreprenörliga tänkandet, där vi fick arbeta oss fram till en 60 sekunders pitch om hur vi skulle göra Portsmouth mer lockande för ungdomar. Medan vi gjorde detta skjutsade besättningen och Ylva våra skadade klasskompisar till sjukhuset, en men öroninflammation och en som brände sig på ett rep. Lyckligtvis fick alla komma hem levandes fast med lite medicin och vila som recept.

Tillbaka till studiebesöket där klassen fick åka i samma hiss som drottningen Elizabeth en gång i tiden har åkt. Vi fick också provsitta mötesstolarna i Guildhall där Lord Mayor håller i möten. Visste ni att det heter Lord Mayor även om det är en kvinna?

Under lunchtimmen fick vi gå ut till den lokala parken för att sparka lite boll och äta matsäcken som Byssan förberett. På väg tillbaka till båten fick vi lite fritid över att få gå runt och shoppa i alla outlets, men också tid att arbeta med våra seglingsprojekt. Fotbollsturneringen, som en grupp hade planerat för kvällen, har tyvärr blivit framflyttat till imorgon då vi ikväll ska fokusera på att plugga. Besättningen har varit så snälla att sätta upp en pluggstuga för alla elever ikväll så att vi kan komma med alla frågor vi har om förarbevis och VHF prov som vissa av eleverna ombord ska ha imorgon.

Tack för oss, hörs igen imorgon!



Älva vid Gunwharf Quays – Portsmouth

Personallogg:

Hej,

Idag är Fadi från besättningen som skriver logg. Det här var första dagen i Portsmouth efter ankomst torsdag natt. Det blev en händelserik resa med en del vågor där eleverna på ett mycket kompetent sätt hjälpte oss i besättningen med att hissa segel, hålla vakt och styra.

Dagen började med städning med fokus på toaletterna. Efter det blev det lugnt på båten när eleverna begav iväg på studiebesök. Det gav oss i besättningen tid att fokusera på att städa båten utvändigt och invändigt.

Det är viktigt att få bort saltet från en hård segling med mycket blås vågor. Efter det tog jag mig en promenad i det fina Portsmouth som är en verklig kuststad fylld av sjöhistoria.

Hälsningar

Fadi

