

Logg från Älva

Datum: 6/5

Elevlogg: Theodor S och Adam

Personalloggare: Kapten Stefan

Position: Brügges vackra hamn

Planerat datum för att segla vidare:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: sol och moln i vanlig belgisk stil

Elevlogg:

Denna fredag var väldigt händelserik. Det började med att alla vaknade efter en god nattsömn då besättningen och lärarna var snälla att täcka våra nattvaktpass under natten så vi alla kunde sova inför engelska nationella provet. Efter en extremt god frukost med ägg och bacon som Lars så ödmjukt lagat för lite extra energi till provet. När vi sedan gått till huset där lokalen fanns märkte klassen att det var en nattklubb. Klassen var i chock och undrade om vi faktiskt kommit till rätt ställe och när vi kom till lokalen där provet skulle skrivas var det inga bord eller stolar framme även fast Martin och Ylva kommunicerat med värden att bord och stolar skulle vara där. Men när provet väl började skrev alla väldigt effektivt för att komma till båten snabbare för att städa mer än alla andra. Efter vad som kändes som en städning i 7 veckor bjöds det på korv med bröd men även ett extra tillägg med pommies som hade en perfekt mängd grillkrydda. Sen påbörjades städningen där man skulle ta ut alla sängkläder för att vifta på dem lite och sedan sätta tillbaka dem vilket på ungefär en timme att göra och gjorde en enorm skillnad på renligheten av sängkläderna. När städningen väl var klar kutade halva klassen för att hinna med lite fotboll innan resans slut. Sedan kutade klassen tillbaka för att hinna duscha innan slutmiddagen på "de Roopoorte restaurant", där många beställt en kaningryta (rabbitstew) vilket är en belgisk signaturret. Ett tacktal höll av Kapten och efter middagen var det dags för en kulinariskt berikande upplevelse i form av belgiskavåfflor från det lokala våffelstället "Freds". Imorgon är det dags för tidig uppstigning för att hinna med den tidigt planerade bussresan. Tack för denna segling och vi hoppas att nästa klass har en lika bra segling som vår.

Hälsningar Theo S och Adam



Vackra Begijnhofbrug.



När vi backade in Älva i Kleine handelsdock. Drönarbild: Nove Furuby Manitski.



Ankomst Brügge, kleine handelsdock. Drönarbild: Nove Furuby Manitski

Personallogg:

Hej,

Efter ett par veckor här ombord så är det snart dags för eleverna att åka hem igen. Jag hoppas att de kommer minnas tillbaka hit som ett lärorikt äventyr och som en höjdpunkt i deras skolgång. Mycket har de fått uppleva och jag tycker att alla har växt en hel del under denna resa.

Det är alltid tråkigt att säga farväl till en inarbetad klass, men vi ses snart igen, i Stocksund!

Bästa hälsningar,

Kapten