

Logg från Älva

Datum: 4/5

Elevloggare: Emil och Alfred

Personalloggare: Lättmatros Andreas

Position: Brügges vackra hamn

Planerat datum för att segla vidare:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: mulet och upp till 17 grader

Elevlogg:

18:21 salongen ombord på Älva.

Dagen började med att klassen fick sig en ordentlig kalldusch när kapten talade om för oss att slutstädningen kunde ta upp till 6h och för att dela upp arbetet skulle vi redan idag invitera alla varor och gods vi hittat. Vi blev klara lagom till den försenade lunchen. När vi var mätta och belåtna var det dags för "kosläppet" och i tre timmar fick alla glada laxar tömma Brügges butiker på waffels och pommes men också jaga respondenter till våra seglingsprojekt. En stund innan middagen hann vi plugga lite också. Nu i skrivandets stund har vi precis blivit upplysta om vad Belbin är för något. Belbin är, enkelt förklarat, en vetenskapligt bevisad metod som underlättar byggandet av hållbara företagsteam.

Nu är det kväll och några ska spela bort sina sista ören på kort, andra boll och en handfull ska skapa anarki på Brügges gator. Vi ser fram mot en kväll med fotboll för samtliga medlemmar i klassen. Planen inför morgon lyder tidig uppgång och en snabb frukost för att sedan genom det belgiska inlandet färdas med buss, förhoppningsvis har Kevin (busschauffören från Cork vars körstil kan förbättras) inte trallat ner till det flamländska landet än.

Vi ser fram mot morgondagen väldigt mycket det ska bli lärorikt och kul med besök på både Svenskt näringsliv och Vinnova

Puss puss där hemma



En av alla småkanaler i Brügge.

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Andreas heter jag och är lättmatros / maskinist här ombord. Jag mönstrade på Älva den 30 April när vi låg i Portsmouth och har därför inte varit med denna klass särskilt länge, dock fick jag ett varmt välkomnade av både elever och besättning och det känns som att jag varit med hela resan.

Jag är gammal Marin Teknik elev från marina och har varit med på Älva två gånger tidigare, dels min egna klassresa 2011 och dels när jag var jungman ombord 2016. Alla år däri mellan har jag mest säsongat i den vackra svenska fjällen där jag skruvat allt från snöskotrar till pistmaskiner och liftar.

Under dagen har som sagt eleverna varit duktiga och påbörjat slutstädningen, jag däremot har med hjälp av Bengt gjort service på en av våra hjälpkärror (en dieseldriven generator som ger oss ström i båten) samt städat även jag nere i maskinrummet.

Nu till kvällen sprids ett lugn över salongen, vissa ska titta på Star Wars, andra pluggar och några har redan gått och lagt sig, själv känner även jag att ögonlocken är rätt tunga efter en intensiv dag. Hoppas ni har det bra där hemma, för det har vi!

Ha det!