

Logg från Älva

Datum: 7/12

Elevloggare: Olivia Tayli och Emma Westin

Personalloggare: Madeleine. lättmatros

Position: Förtöjda i Areciffe, Lanzarote

Planerat datum för att segla vidare: 9/12

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga på El Hierro 11/12

Väder: Växlande molnighet, ca 20 grader

Elevlogg:

Dagen började som vanligt med frukost och morgonmöte med Sören. Därefter var det städning sedan växlade vi mellan vaktlagen i att stå sjövakt samt marinbiologilektioner. Under vakt-timmarna sågs det mycket delfiner.

Gårdagens sjögång var det antalet många fler som blev sjösjuka, men idag mådde många betydligt bättre. Några elever har fiskat och fått upp tonfisk samt några fler andra arter.

På eftermiddagen var det dags att lägga till vid hamnen i Arrecife, då fick 4-8 och 8-12 vakten hjälpa till med fendrar, trossar m.m. Tilläggnigen gick smidigt och direkt därefter bjöd byssan på chili con carne med nybakat bröd. Under kvällen påbörjar vi den första VHF lektionen, innan roar sig de flesta och går iland.

Skepp och hoj, tok och stoj

// Emma och Olivia



Personallogg:

Hej alla där hemma, idag är det min tur att få skriva om dagen. Tjoho!

Vem är jag då? Jo jag heter Madeleine, kallas Madde, och är mönstrad som lättmatros ombord, en av två. Jag är 25 år, studerade själv på Marina läroverket, klass Mb12a, och därefter påbörjade jag en skärgårdskaptensutbildning på Klart skepp men kom på mig själv att inte vilja ratta båt utan jag trivs bättre på däck. Så efter en dryg termin avslutade jag den utbildningen och fortsatte jobba på andra båtar innan jag slutligen landade på Älva igen. Har jobbat på segelfartyg sedan 2013 så lite koll har jag, ni behöver inte vara oroliga över era barn. Skämt åsido.

Till dagen då. Dagen som varit har bestått av sol och moln, mat och lektioner, fiske, hantering av förtöjningsgoods och en hel del glada miner. Två av våra fina elever lyckades få upp varsin svartfenad tonfisk, deras första tonfiskar någonsin (min också) så det var fantastiskt. Bara en kvart efter att den första drogs upp skulle två byta av varandras spön och när handen lades på spöet började rullen "larma" om att de fått ett till napp. Helt otroligt var det!

Alldeles strax efter att fiskarna fångats började förberedandet av förtöjning, den första av många detta gäng kommer att vara med om, och det gick alldeles galant. Inga konstigheter, alla skötte sig utmärkt! Det är kul att se att samarbetet inom gruppen fungerar så bra. Nu väntar alla elever på att ha sin första VHF-lektion och jag ska smita undan ur klassrummet som kallas salongen.

Men jag vill, innan jag säger adjö för idag, en gång bara berätta hur imponerad jag är över eleverna vi har fått ombord. De är himla trevliga och skojiga. Alla är så öppna till att lära sig och håller gott humör trots lite sjösjuka, bra gruppdynamik och jag är bara så ... wow. Det är kul att få segla med dem!! I fjol seglade jag med halva gänget och det är första gången jag seglar med ett gäng två gånger, så det är extra skoj att vara med denna resa dessutom. Wow.

Slut för idag! "Tack för idag"

/Madde



Älva förtöjd bland lyxyachterna i Marina Lanzarote, Arrecife