

# Logg från Älva

---

**Datum:** 19 december 2021

**Elevloggare:** Irmeli & Sol

**Personalloggare:** Sören

**Position:** Santa Cruz de Tenerife

**Väder:** 16-22 grader med strålande sol

## Elevlogg:

Idag åkte utflykt till Teide. Morgonen började med lite lyxig frukost med pannkakor och vanlig morgonstädning. Sedan samlades vi ca 09.40 för att ta en buss mot Teide. Vi hade även en guide som guidade oss hela vägen. På vägen hade Willie i mbv20 sin guidning om fåglar och träd i naturreservatet vi åkte förbi.

När vi var framme vid Teides naturreservat hade även Nathalie (mbv20) sin guidning om bananer, där vi även fick smaka en kanarisk banan!?! Och därefter åt vi lunch, en matsäck som byssanlaget hade fixat under morgonen, det var baguett med olika pålägg.

Sen fick vi lyssna på Sofias (mbv20) guidning som handlade om Teide. Efter det hade vi ungefär 50 minuters valfritt i naturreservatet innan vi skulle röra oss tillbaka till bussen. Där fanns det en turistshop och promenad bland de gamla lavastenarna. Sedan rullade vi vidare hemåt men på vägen stannade vi på två ställen varav första var på ett ungefär en stor sandhög men berg i typ så. Andra stoppet var på ett fik där de flesta köpte sig en glass och något att dricka innan vi åkte tillbaka hem till båten.

När vi var uppe på Teide var det svalare än vad vi trodde de skulle vara då man gärna ville ha långbyxor och täckjacka. På resan ner åkte vi igenom moln och när vi var framme och gick ut var det superfint och varmt väder.



När vi kom hem möttes vi av en tavla där det stod att vi behövde packa IDAG!! Innan middagen fick vi fritt då många tog tiden för att gå in till stan, skriva på marinbiologidiskussionen eller packa. Vi som var i stan gick förbi en marknad där det fanns mycket smycken, kläder och framför allt egengjort. Till middag serverades köttfärssås och spagetti med vattenmelon och pizzasallad. Under middagen fick vi reda på vilka som klarade VHF-provet vi hade igår. Tyvärr var det många som behövde komplettera.

Senare på kvällen hade vi ett musikquiz vilket var en del av Elsa (mbv20) guidning. Under kvällen fick vi jobba hårt med marinbiologidiskussionen och försöka hinna med att packa inför de sista dagarna vi har kvar här!!!!





## Personallogg:

Det är alltid en skön känsla mig som kapten att förtöja i sluthamnen med både elever och besättning glada och i bästa skick. Det har utan tvekan varit en jättefin segling fylld av både lärande och naturupplevelser. När vi tysta och med avstängd motor gled upp intill en hel liten flock grindvalar som låg och slöade i sundet mellan Gomera och Teneriffa, det var en höjdpunkt.

Det fanns helt nyligen en plan på att anlägga en ny storhamn för kryssningsfartyg där precis intill grindvalarnas habitat, på sydvästra Teneriffa. Kraftfulla folkliga protester satte stopp för det, tack och lov.

Santa Cruz de Tenerife är en mysig stad med mycket parker, gångstråk och ett verkligt myllrande folkliv, i synnerhet så här inför jul. Eleverna har redan nämnt julmarknaden med mycket hantverk, och man har inte sparat någon möda eller kostnad när det gäller juldekorationerna som fyller staden. Närmare helgen vidtar alla religiösa processioner, där man bär omkring avbilder av de lokala helgonen. Arbete i mellandagarna inskränks till bara det absolut nödvändigaste, och sedan efter nyår är det snart dags för karnevalen... Ibland tänker jag att folk härnere förstått något om det goda livet som vi nordliga lutheraner fortfarande har kvar att begripa.

Hälsningar från kapten Sören

