

Logg från Älva

Datum: 18/12

Elevloggare: Ronja Pettersson & Elin Åberg

Personalloggare: Catarina Nordlander, vår kock

Position: Santa Cruz, Teneriffa

Väder: Mycket soligt och vindstilla

Elevlogg:

Hej allihop där hemma! Idag har det varit en fantastiskt fin dag här på Teneriffa. Morgonen började med att vår styrman Catrin med precision och elegans manövrerade Älva längst in i den trånga marinan och lade till vid kajen. Vi är nu alltså i staden Santa Cruz de Tenerife och här har vi spenderat hela dagen. Detta är tyvärr vår sista destination och därför så njuter vi alla så mycket vi kan av de sista dagarna här på Älva.

Under dagen har det varit mestadels lugnt här ombord och vi har fått lyssna på ett antal guidningar klassvis, det har pratats mycket om fiske då vi har många fiskeintresserade här ombord som dagligen är på jakt efter fisk. Vi har även skrivit VHF-provet som vi pluggat till under hela resan och förhoppningsvis är alla är godkända. Vädret har under dagen varit soligt och varmt, många har varit ute och solat och jobbat på brännan.

Efter lunchen som smakade mycket gott så blev det lektion i marinbiologi där vi skriver på vår diskussion som handlar om en marinbiologiundersökning som vi gjorde för ett par dagar sedan. Efter mycket plugg gav vi oss av in till staden för att kolla runt och se vad som fanns, staden var jättefin och mycket större än de städer vi besökt senast.

Efter middagen satte sig de allra flesta för att jobba vidare på sina diskussioner medan de andra gav sig in till staden för att leta julklappslek vi ska ha, vi kommer att köra Secret Santa den 20:e december. Det innebär att man köper en present till en person man har lottat fram och det är såklart hemligt med vem man har.



Hoppas att ni har trevliga juldagar där hemma för snart kommer barnen hem igen.

Personallogg:

Hej Catarina kock ombord på Älva, idag fick vi en lyxig frukost av byssagänget, så nu väntar vi stordåd imorgon 😊 Eleverna har pluggat hela dagen lång, så nu är dom som pigga små kaniner som studsar runt här, några är ute på stan och shoppar, gissar att de flesta julklapparna är till dem själva, men kanske någon kommer med hem till er.

Dagen har varit solig och väldigt varm, men allt måste göras även då, men nu är byssan lediga och kan gå en tur även dom. Middagen smakade ypperligt, fläskfilé med klyftpotatis och en kall sweetchili sauce serverades.

Tack och God natt från Oss till Er.

