

Logg från Älva

Datum: 17/12 - 21

Elevloggare: Willie, Sofia, Hugo D

Personalloggare: Madde, lättmatros

Position: Teneriffas östra kust

Planerat datum för att segla vidare: 17/12 - 21

Beräknad ankomst till nästa hamn: Sluthamnen Santa Cruz de Tenerife 18/12 - 21

Väder: Skinande sol – Lite Vind

Elevlogg:

Dagen började med att vi kastade loss från La Gomera. Vi motorseglade längs La Gomeras södra kust tills vi kom till sundet mellan La Gomera och Teneriffa. Just det sundet är känt för sina nyfikna djur som gärna åker med båten. Vi såg både flasknosdelfiner och grindvalar vilket var en väldigt härlig upplevelse. Valarna var först skygga men till slut så kom dom i kapp oss och gav en väldigt bra chans för filmning och fotografering. Delfinerna däremot besökte och följde med skeppets för, där de hoppade och trixade. Medan vi hade fokuset på valarna så märkte vi inte när vår kära marinbiologi lärare, Linda, ramlade i vattnet och försvann snabbt i det turkosa havet. Vi hörde ett tjutande larm och flera elever som skriker "man över bord". Snabbt bildas en folkmassa i båtens akter och vi ser hur ribben åker i väg i full fart. Vid detta tillfälle inser vi elever att detta är en övning för besättning men även för oss. Ribben kom tillbaka och vi agerade skådespel med bår och sjukvårdskontroll tills övningen var över. Efter övningen så gav besättningen oss chansen att bada från Älva och även hoppa från bogsprötet. Det var också planerat att vi skulle snorkla i sköldpaddsviken men detta ställdes in då det för tillfället inte fanns några sköldpaddor i området. När allt detta var avklarat fick vi serverat en mycket god middag som bestod av chiligröta med bröd. Dagen avslutades med film och VHF-plugg inför morgondagen.

Personallogg:

Vilken dag!!! Det är svårt att med ord förklara just hur bra dag vi har haft och vilken ära det är att få skriva om just denna. Vid ca 9:45 kastade vi loss från La Gomera, lite vemodigt då denna ö verkar ha varit elevernas favorit av de vi hittills besökt, mot vår väg till Santa Cruz de Tenerife.

VÄGEN, alltså ni förstår inte, på vägen över såg vi massor av grindvalar på håll. Massor. De simmade i grupp runt en mindre segelbåt och våra vassa utkikar fick span på det så vi kunde ropa upp hela båten för att se. När vi väl sett dem kände jag i alla fall att "Wow, nu är seglingen verkligen perfekt", men några timmar senare dök det upp fler grindvalar, närmare båten. Överallt var de, kändes det som. Och som om inte det räckte såg vi även flasknosdelfiner, inga "vanliga delfiner" (common dolphins) som vi annars mest ser, utan 'Flipper'-delfinen, vilken jag aldrig i mitt liv sett tidigare.

Lyckan var total! De simmade med oss en bra stund och eleverna fick massor av videor och bilder på dem. När de till slut lämnat oss hade vi i besättningen, tillsammans med Linda, planerat att överraska gruppen med en MOB/MÖB-övning (man överbord) vilket vi behöver göra kontinuerligt för att kunna hantera ett skarpt läge på bästa vis. Det gick galant! Alla skötte sina uppgifter som om de inte gjort annat. Jag och lättmatros Max bemannade ribbåten och plockade upp Linda som fallit överbord, sedan körde vi tillbaka till Älva och fick ombord henne dit. Sedan började sjukvårdsövningen som vi bundit in med MOB-biten. När det var klart var det fritt fram för alla som ville att hoppa i vattnet själva och bada!

Jag är inte säker, men jag tror att alla ombord, utom befälhavare Sören samt överstyrman Benke, var i vattnet vid något tillfälle. Det var varmt och skönt i vattnet, många hoppade från bogspröt, vissa gjorde konst, och alla var glada. Jag glömde nämna det innan, men det har varit strålande sol hela hela dagen. Så sikten har varit fantastisk, valarna vackra och några nyfikna, delfinerna är delfiner och solnedgången, solnedgången var så fantastiskt vacker. Denna dag är en dag att minnas! Sjuttonde december år tvåtusentjugoett.

Nu i solnedgången kom en ensam grindval simmandes mot Älva, när det nästan blivit helt mörkt ute men himlen fortfarande var orange och rosa simmade den bredvid oss. Superromantiskt!

Nej nu ska jag sluta sukta er så mycket, vill bara säga att vi har det bäst.

Hörrni, vi har en göteborgare ombord... Vet ni varför änderna alltid simmar på rad i Göteborgs hamn? För ankring är förbjuden!

Puss och kram på Covid-19säkert avstånd <3 ger jag er alla

/Madeleine Johansson



Grindvalar, foto Markus Holmkvist





Foton: Sofia Engwall

