

# Logg från Älva

---

**Datum:** 16/12

**Elevloggare:** Gustav Sjölander och Pontus Skoglund

**Personalloggare:** Linda

**Position:** La Gomera/Valle Gran Rey

**Planerat datum för att segla vidare:** 17/12

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Santa Cruz de Tenerife 18/12

**Väder:**

## Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Idag har det varit en riktigt bra dag på Älva. Dagen inleddes med en mycket uppskattad frukost när amerikanska plättar stod på frukostbordet. Efter frukosten skyndade vi oss med skeppsstädningen för att sedan bana oss i väg för Ronja Petterson och Elin Åbergs vandring uppe på La Mérica.

Klockan 9:30 avgick vi från kajen med en busstur upp bland bergen ovanför Vueltas. Det var redan en otroligt vacker utsikt under vår bussfärd men när vi kom fram till den första utkiksplatsen så vågar jag nog säga att det var den bästa och vackraste utsikten hittills. Efter att ha vandrat längs med en av bergssidorna i ungefär fyrtio minuter så kom vi till ett stopp. Vi befann oss då ovanför Vueltas med utsikt över hela staden och vi kunde även se vårt slutmål Älva. Med denna utsikt så satte vi oss ner på några stenar längs stigen för att få lyssna på en väldigt intressant guidning av Ronja och Elin där de förklarade om hur vädret och klimatet på La Gomera.

Efter guidningen åt vi en välförtjänt lunch på en liten bit nedanför platsen som hade guidats på, en gammal husruin som lät skugga oss i det annars helt öppna landskapet. Med nyfunnen energi blev vi återigen guidade för, denna gång av Olivia Berg som berättade för oss om hajar och några arter som kan förekomma här. Efter detta så vart det en lång och slingrig väg ner längs sidan av berget. När vi väl var nere igen så var det väldigt lättande att veta att vi var tillbaka i byn och att det inte längre var långt kvar tills vi får vila. Efter att alla beställt varsin glass och satt oss ned i skuggan så höll Pontus en guidning om La Gomeras historia. Efter detta var det bara en kort sträcka tills vi alla var på Älva igen.

När vi hade tagit oss tillbaka till Älva var det vissa som tog det lugnt medan andra snorklade eller fiskade, fram tills det var dags för Vaktlag slutmiddag. Vi hade nog alla höga förväntningar ifrån dem då de har bjudit på otroligt god mat under deras dagar i byssan. Slutmiddagens tema var mid-sommartema och många klädde upp sig jättestilt efter det. Till varmrätt fick vi en jättegod pastapesto följt av en ingefärsshot som skulle drickas tillsammans med en snapsvisa som byssan tagit fram. Till efterrätt fick vi en god Key Limepie som byssan fick högljudda applåder över.

Nu börjar kvällen dra sig in över Älva. Några är ute på stan medan andra pluggar hårt inför det kommande VHF provet. Hoppas att allt är bra med er där hemma, vi syns i nästa logg!

Pontus Skoglund och Gustav Sjölander

### **Personallogg:**

Åh en så härlig dag!

Jag älskar att vandra här på La Gomera. Även om jag gått från lilla byn Aurure ner till Älva ett antal gånger tidigare så tröttnar jag aldrig på de fantastiska vyerna. Höga berg, djupa dalar och storslagna vyer. Det jag funderar på när jag går längs den slingriga stigen på bergssidan är "vem är det som orkat lägga ut alla dessa stenar som bildar denna stig eller stundtals trappa"? Jag kan inte låta bli att tycka synd om denna själ som stått i gassande sol och arbetat. Vilket himla tungt arbete. Men jag måste säga att jag är tacksam att "han" orkade, för även om det inte är den smidigaste vägen att gå nedför, så är det garanterat lättare att gå på den än längs den naturliga bergssluttningen.

Efter dagens vandring så passade jag på att snabbt gå iväg till stranden för ett svalkande dopp. Jag lovar er, det har aldrig varit så skönt att komma i vattnet som det var då.

Nu ska jag försöka komma i säng i god tid innan morgondagens nya äventyr mot Teneriffa.

Ha det gott! /Linda



*Foto: Gustav Sjölander*



*Foto: Gustav Sjölander*



