

# Logg från Älva

---

**Datum:** 15/12 2021

**Elevloggare:** Gustav Ljungqvist och Rasmus Claudelin

**Personalloggare:** Vilma

**Position:** La Gomera/ Valle Gran Rey

**Planerat datum för att segla vidare:** 17 december

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Nästa hamn är Santa Cruz Teneriffa 18 december

**Väder:** Soligt fin himmel lite blåst

## Elevlogg:

Hej alla goa hemma i Sverige! Idag vaknade vi upp till en solig dag i hamnen Puerto Vueltas / Valle Gran Rey.

Dagen började med att äta fulle som alla andra mornar men denna morgon fick vi både smoothie och ägggröra, festligt värre. Efter frukosten så var det morgonstädning som gick som ett löpande band.

Efter städningen så var det dags att samlas för B-vaktlagets guidningar. De handlade om först en introduktion av La Gomera och sedan var det någon eftersläntningsguidning från El Hierro som handlade om lava och allt som skapas och förstörs av den. Guidningarna var iallafall väldigt intressanta och lärorika. När vi kom tillbaka till båten så hade Gustav och Rasmus planerat en fisketur/utflykt/guidningsaktivitet och hade vi gömt tre biljetter i båten som var inbjudan till turen. Under denna fisketur så fångades 4 stycken "Lizard fish"



Till lunch blev det pasta med ost och salamisås. Sedan efter lunch och fisketuren så var det planerat för att snorkla vilket många deltog i. Efter maten så hade Linda dessutom planerat en nattsnoorkling för att kunna få se rockor, vilket några elever och majoriteten av besättningen hängde med på. Det var riktigt häftigt att snorkla när det var mörkt ute med ficklampor då detta är något man aldrig har gjort förut. Det tog ett litet tag och en del sökande tills vi hittade en rocka, det var en riktigt stor stingrocka som vi hittade och den var väldigt häftig. Vi hittade även en del småfisk och några fiskar i ytan som nästan gick att fånga med händerna.

## Personallogg:

Hej!

Vilma heter jag och seglar lättmatros ombord. Jag är ny för den här resan och flög ner till El Hierro från Göteborg så sent som i söndags. Det känns härligt att äntligen vara ombord och väldigt lyxigt att komma ner till en båt där eleverna redan kan allting, även om det såklart är tråkigt att jag missat större delen av resan... Så vem är jag? Jag har likt båda mina matroskollegor också gått på en seglande gymnasieskola, dock inte på Marina läroverket, utan på västkustmotsvarigheten Öckerö seglande gymnasieskola. Jag har seglat skuta till och från sedan jag var 12 och när jag inte är här på Älva arbetar jag som matros på Stena Lines färjor.

Som ni säkert förstått av elevloggen har det varit en dag fullspäckad av aktiviteter. Vi i besättningen har emellertid hållit oss ombord och ägnat oss åt underhållsarbete. Strax innan lunch var vi dock tvungna att pausa arbetet för att förhala till en intelligande kaj. Det kommer nämligen under morgondagen dyka upp ett stort kryssningsfartyg (M/S Vasco da Gama) och dom behöver hela kajen vi tidigare låg på till sitt förfogande. Medan eleverna fortfarande var iväg på sina guidningar gjorde vi i besättningen oss redo för avgång, som tur var dök hela elevgänget upp precis när vi skulle gå från kaj, vilket nog var en lättnad för hela besättningen. Självklart går det att förflytta en båt på sex personer, men det blir betydligt lättare när man är 36 😊 Eleverna fick då i vanlig ordning hjälpa oss med trossar, fendrar och idag även att stuva ankarkätting. Förhalningen flöt på fint och kapten Sören gjorde en fantastisk fickparkering på den betydligt mindre kajen. Eleverna är märkbart imponerade av Sörens förmåga att köra båt, och ja, det är såklart vi i besättningen också!

Nu är alla elever tillbaka från kvällssnoorklingen, några står i byssan och bakar, några ska se film och ett gäng är iväg och testar fiskelyckan. Det känns verkligen som att det är ett aktivt gäng jag kommit ner till och det är alltid kul att se. Nu hälsar vi god natt här från Valle Gran Rey och hoppas ni har det fint där hemma! // Vilma







