

# Logg från Älva

---

**Datum:** 13 december

**Elevloggare:** Elsa och Nathalie

**Personalloggare:** Benke

**Position:** Förtöjda i Puerto Restinga, El Hierro

**Planerat datum för att segla vidare:** I morgon den 14 december

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Puerto Vuelas i moergon eftermiddag

**Väder:** Vackert, nordostlig vind och 21 grader

## Elevlogg:

Hej hej loggen!

Idag har varit en mycket händelserik dag. Vi började dagen med frukost följt av storstädning. Klockan 10 blev vi upphämtade av en buss som klassens guider hade arrangerat och som tog oss upp och iväg längs El Hierros bergsvägar. På vägen gjorde vi några stopp för att kolla på den fina utsikten och huvudattraktionen var ett dopp i Atlanten i anlagda pooler. Det var fantastiskt och uppskattat av alla, elever som lärare och besättningen som följde med. Poolerna bjöd på exotiska djur som bläckfisk och sjögurkor som vi snorklade efter längs botten. Sedan åt vi en mumsig baguettelunch som vi lagat och efter det bar det av mot nya vackra stopp.

Väl hemma igen åt vi en mycket god middag och hade vi VHF-lektion. Nu på kvällskvisten bjuds det på kvällsplugg och en sista visit till den lilla byn.

## Personallogg:

Hej!

Jag heter Benke och är överstyrman ombord. I dag har eleverna varit ute på tur runt ön och vi i besättningen har fixat med båten, det har målats och slipats, rörmokats och meckats med utombordaren. Vi räddade även en jolle som slitit sig för vår grannbåt. Efter middagen pluggade vi VHF-kunskap, eleverna lyssnade uppmärksamt till vad läraren sa. I morgon sätter vi kurs mot La Gomera

Hälsningar Benke



Foto: Elsa Vad-Schütt



Foto: Elsa Vad-Schütt