

# Logg från Älva

---

**Datum:** 11 december

**Elevloggare:** Elias och Edvin

**Personalloggare:** Sören

**Position:** Förtöjda i Puerto Restinga, El Hierro

**Planerat datum för att segla vidare:** Tisdag den 14 december

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Puerto Vueltas, La Gomera, 14 dec

**Väder:** Varmt men blåsigt

## Elevlogg:

Dagen började ganska stökigt och havet var inte alls på vår sida men efter någon timma så började vädret bli bättre och solen tittade fram. Denna resa var också mycket bättre än den förra, väldigt få kände av någon sjösjuka och stämningen blev därför gladare.

Dagen började med att vi åt frukost och sedan hade morgonstädning, strax efter detta så hade vi marinbiologielektion där vi artbestämde de djur och växter som vi hittade när vi gjorde mjukbottenundersökningen i Arrecife. Under lunchen var det väldigt bra stämning ombord och solens strålar värmden oss alla. Några åt sin lunch i solskenet på bryggdäck.



När vi närmade oss El Hierro så tog vi ned seglen och började köra för motor istället. Vi började förbereda oss för tilläggning och tog fram trossar och fendrar, trossar är tjockare rep som man använder för att förtöja större fartyg. När vi kom fram till hamnen så såg vi något som simmade i vattnet och konstaterade att det var en haj vilket var både lite läskigt men ändå roligt. Efter vi hade lagt till vid kajen så åt vi middag och det serverades revbensspjäll med potatisgratäng. Efter middagen så gick

många ut på äventyr i La Restinga. Vi kunde konstatera att det är en ganska liten by med bara en matvarubutik, stor skillnad mot Las Palmas och Arrecife. Glada hälsningar från El Hierro



### Personallogg:

Vi har haft en fantastiskt fin segling från Lanzarote och hit. Nordostpassaden blåste på lite extra, uppemot 13-14 m/sek, och det trivs den här gamla damen alldeles utmärkt med, om vinden kommer akterifrån vill säga. Så det blev en frisk slör ner längs Fuerteventuras ostkust, och sedan västerut då vi passerade Gran Canarias och Teneriffas sydsidor. Här får man passa sig för att gå för nära, då blir man liggande i fullständig stiltje i lä av de höga öarna.

Puerto Restinga är spännande att gå in i. Det är för trångt att vända inne i hamnen, och sjön går hög precis utanför. Så man får satsa ganska friskt in i yttre bassängen, gira skarpt babord, slå på en tvärbroms och sedan backa in i den inre delen av hamnen. Lika kul varje gång. Nu ligger vi här och ser fram emot morgondagens nöjen; snorkling och hårbottenexkursion. Precis mittemot där vi ligger finns jättefina ställen för båda.

Kvällsfriden sänker sig över fartyget. Ute vid landgången sitter eleverna som har hamnvakt. Deras uppgift är att hålla koll på förtöjningar och fendrar samt att gå brandronder under natten. Andra pluggar inför VHF-tentan som börjar närma sig, och några har dragit sig tillbaka för välförtjänt vila.



Hälsningar från kapten Sören