

Logg från Älva

Datum: 15/11-2021

Elevloggare: Filip H och Simon

Personalloggare: Lättmatros Alva

Position: N 27°59.800 W 017°05.689

Planerat datum för att segla vidare: 15/11-2021 på väg mot Teneriffa

Beräknad ankomst till nästa hamn: 16/11-2021 cirka: kl 09:00

Väder: Soligt med några få moln. Ca 25 grader i skuggan

Elevlogg:

Vi vaknade upp kl 07 på väg mot El Hierro, planen var att vi skulle stanna där men så blev det ej eftersom det blåste så mycket och slog in höga vågor i det trånga inloppet till hamnen. Så vi vände och påbörjade vår färd mot Teneriffa med ett väl uppskattat stopp utanför ön La Gomera där vi snorklade och badade en längre stund på dagen.

På väg mot snorkelstoppet så hade alla vaktlag olika former av lektioner, Simons vaktlag Delta fortsatte med att bygga båtarna på båtkonstruktionslektioner, medan Filips vaktlag Alfa hade lektion med Kalle då dom gick igenom olika system på båten Älva. Vi stannade utanför ön La Gomera. Där snorklade vi och några i klassen hade lyckan att få se ett fiskstim samt en rocka. När vi hade snorklat klart så fick vi chansen att bada och hoppa ifrån båten vilket var väldigt kul. Efter det så fortsatte vi vår segling mot Teneriffa.



Bad från bogsprötet är alltid uppskattat



Compa är gladast av alla ombord

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Vilken dag vi har haft! Jag går 4-8 vakt den här resan tillsammans med Sofia. När vi gick på vakt bjöd Moder Jord oss på en otrolig stjärnhimmel med en nästan matchande stjärnhimmel i vattnet bestående av mareld. Det uppskattades från både elever och besättning. Har saknat att få segla här nere och se de fina vyerna! Vi fick en väldigt fin morgon samt soluppgång också.

Det blev tyvärr inte El Hierro den här resan på grund av förutsättningarna runt omkring, så som vind, vågor och läget i hamnen, samt att vi bara fick gå in i hamnen innan 06:00 på morgonen eller efter 20:00 på kvällen. Så vi fortsatte i stället mot La Gomera för bad och snorkling. Eleverna skjutsades in med våra två ribbar med Max, Robban och Compier. Vi i besättningen som blev kvar ombord badade från båten och det var riktigt härligt! Känns väldigt lyxigt att få ha det här jobbet.

Efter bad och snorkling var det dags för mig att gå på vakt igen. Till middag fick vi en god linssoppa med hembakat bröd. Klockan är nu halv nio på kvällen och lugnet har lagt sig över båten. Efter en delfin och valfri resa hittills så hade eleverna tur att få lite delfinspaning sent på kvällen!

Skepp o hoj'

Alva



Idag har vi färdats över ett stilla hav