

# Logg från Älva

---

**Datum:** 8/10-2021

**Personalloggare:** Victor

**Elevloggare:** Julia och Ida 😊

**Väder:** Soligt, nordlig vind 7 m/s

**Segelsättning:** Ingen

**Position:** N38°55,4' W010°33,7'

**Fart:** 8,8 knop

**Temperatur:** 23°C

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 12/10

## Elevlogg:

God kväll, natt, morgon eller dag beroende på när just du läser detta 😊

Idag har varit en underbar dag med mycket sol och varma sköna vindar. Förutom lektioner och städning har nog alla elever tagit vara på ännu en varm dag och spenderat majoriteten av tiden på däck i den gassande solen. Trots solkräm är vi ännu mer brända idag än vad vi var igår, om det ens är möjligt.

Idag vid lunchtid såg ett vaktlag en haj simma förbi, vilket förmodligen var högsta höjdpunkten på en annars ganska normal dag (inget illa menat till födelsedagsbarnet Oliver). När vi ändå är på ämnet kan vi nämna att ännu en elev fyller år här på båten, lilla Oliver blev hela 18 år gammal idag, det firas just nu när vi skriver med kladdkaka och sång. Apropå något helt annat så har vi efter påfyllningen av mat tagit vara på den färska frukten. Det serverades till och med melon både till frukost och lunch idag.

Idag så fiskade för övrigt Robban och Max för första gången på resan. De fick till och med upp en dorado (eller dorada, vi minns inte helt). Guldmakrill heter den iallafall på svenska, om det säger er något. Max håller upp fisken i bilden nedan. 😊

Just nu är alla på båten väldigt tacksamma över att vi har lämnat Biscayas bedrövliga vågor bakom oss. Vågorna har varit lugna hela dagen och ingen har än så länge känt sig särskilt sjösjuka. Tack och lov.

Om vinden ligger kvar som den gör så uppskattas vi komma fram till Gran Canaria den 12:e (förhoppningsvis). Vi ser alla fram emot att komma fram så tidigt som möjligt för att kunna kontakta våra nära och kära. Vi hörs igen imorgon, hejdå!

## Personallogg:

God kväll,

En kort presentation av mig. Jag heter Victor Gottlow och mönstrade på som andrestyrman i Vigo. Jag kommer att vara ombord i ca en månad.

Dagen började med en stjärnklar natt. Inga båtar att väja för, några fiskebojar gick vi förbi. Vi har under hela dagen hållit samma kurs, 201 grader. Det kommer att vara samma kurs hela vägen fram till Las Palmas. Vi har under dagen passerat latituden för Lissabon, och nu kommer vi inte ha något land i sikte på några dagar.

Tack för mig, ha det gott!

Vänligen Victor Gottlow

