

Logg från Älva

Datum: 6/10-2021

Personalloggare: Max

Elevloggare: Maia, Joel

Väder: Soligt, växlande vindar 1-2 m/s

Segelsättning: Ingen

Position: Till kaj i Vigo

Fart: 0 knop

Temperatur: 20 grader

Beräknad avgång till nästa hamn: 7/10

Elevlogg:

Hej hallå dagboken!

Idag har vi äntligen kommit fram till Vigo efter en lång resa ute till havs.

Dagen startade med en grovstädning av hela båten. Skrubba däck, moppa golv, torka väggar och putsa mässing. Det är viktigt att få bort all smuts och smulor som kan gömma sig så att vi inte får besök av kackerlackorna. Efter en noggrann städning satte vi oss på däck och gassade i den varma solen.

Väl i Vigo blev vi bemötta av glada och nyfikna spanjorer som ville veta massor om vilka vi var och vad vi gjorde där. Kan säga att det blev svårt då ingen av oss är särskilt bra på spanska, men tack och lov hoppade vår lärare Arvid på båten som är en fena på spanska.

När vi väl fått i oss mat och satt upp landgången var det fritt fram att gå ut på stan och upptäcka den spanska kulturen. Vi åt glass, träffade supertrevliga människor och handlade snacks till kommande resa ut till havet.

Nu är det dags att gå och sova efter den långa dagen, hoppas ni har det bra där hemma i Sverige, så ses vi snart!

Varma kramar, Maia och Joel.

Personallogg:

Tjenare! Idag var dagen då vi äntligen fick lägga till i Vigo och få gå i land efter 13 dagar ute på havet.

Jag ska dock be om att få presentera mig själv innan jag går vidare till vad som har hänt idag. Jag heter Max Holmén och går som jungman ombord på Älva och gör min tredje resa ombord i besättningen. Tidigare så har jag åkt med på Älva som elev när jag pluggade Marina läroverkets marintekniska linje. I våras så fick jag chansen att åka med en resa på Älva och fick som tur är jobba kvar ombord.

Dagen började i vanlig ordning med vakt uppe på bryggan där jag går 4-8 vakten och det var en helt magisk vakt. Där vi äntligen efter alla dagar av vind och vågor fick en morgon av stiltje, en otrolig stjärnhimmel och dessutom mareld och delfiner som hoppade runt om.

Under dagen så gjorde jag som många andra; njöt av det fina vädret som vi så länge väntat på och fick se en helt otrolig syn när vi åkte igenom ett krillstimm och kunde sedan när vi kollade bakåt få se en val som var uppe och frossade i sig av krillen. Under eftermiddagen, hade vi en lite förenklad version av klart skeppstädning. Där vi gjorde en grundlig städning av båtens däck och alla allmänna utrymmen inne i båten.

När vi äntligen kom fram till Vigo och avnjutit en fantastisk kebabgryta, så var det som ett kosläpp på grönbete att låta eleverna kliva i land för första gången på 13 dagar. Sedan så har jag tillbringat kvällen nere i maskinrummet och gett Huvudmaskinen lite kärlek i form av lite motorolja och filterbyten.

Nu är det dags att få lite sömn för imorgon är det planerat för avgång ner mot kanarieholmarna.

God natt!

Max Holmén