

Logg från Älva

Datum: 30092021

Elevloggare: Ruben och Elin

Personalloggare: Vilma

Fart: 3 knop

Position: N49°,05 820" W6°, 07 270"

Segelsättning: Storen, Focken

Kurs: 270

Beräknad ankomst till nästa hamn: Beroende på väder kommer vi tidigast till Vigo på måndag och senast på torsdag.

Väder: Blåsig, molnigt och många vågor.

Elevlogg:

Ännu en morgon gryr ute till havs, vi vaknar och ramlar (Kalle ramlade ner i smöret). Byssan hade lagat sin vanliga frukost. Sedan sa kapten Stefan några vackra ord och vi alla satte igång med våra sysslor som vi gör varje dag. Idag har vi även stängt av motorn och seglar nu bara med focken och storseglet, vilken innebär att vi behövde slå och skota seglarna kontinuerligt. Det har varit stora vågor hela dagen som alla andra dagar innan. Fler av oss elever står på benen och den ständiga sjösjukan börjar runda av.

Just nu seglar vi runt i cirklar för att invänta bättre väder på Biscaya. Många av oss elever klagar mycket på att de är trötta på att bara se horisonten men egentligen tror jag det tycker är ganska coolt med horisonten och alla delfiner, när annars får man segla i 10 dagar och bara se horisont?

Till lunch åt vi fiskpanetter med potatis vilket var magiskt. Under dagen har vi även haft seminarium eller redovisningar beroende på seglingsgrupp. Resten av dagen har sett ut som de flesta andra, gungigt och trötta.

Till middag åt vi chili con carne vilken också var magiskt. Sen ikväll ska vi göra ett quiz med klassen och kanske kolla på en film om tekniken här ute håller.

Elin och Ruben out

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Mitt namn är Vilma och jag seglar min första resa som lättmatros här på Älva. Som tidigare nämndes i besättningspresentationen har jag själv gått på västkustens motsvarighet till Marina läroverket, Öckerö seglande gymnasieskola. Där seglade jag med deras skolskepp T/S Gunilla, ett skepp med annorlunda riggtyp, men i övrigt är upplägget på skolorna väldigt likt. Förutom att jobba här på Älva brukar jag vanligtvis jobba som lättmatros på Stena Line. Det känns väldigt roligt, lärorikt och uppfriskande att få jobba med gymnasieelever och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av både elever och övrig besättning som håller humöret uppe trots omständigheterna.

Så till dessa omständigheter, vi har hittills mest gått rätt västerut men i morse slog vi och har sedan dess kryssat oss ned söderut. Att kryssa är kanske inte det mest effektiva sättet att ta sig fram på, men imorgon hoppas vi på västliga vindar så att vi kan ta oss för halvwind söderut.

Det går en del sjö och jag skulle säga att både elever och besättning är lite trötta, det tar en del på krafterna att parera vågorna. Trots detta upplever jag att det är god stämning ombord och alla gör vad de kan för att hjälpa varandra. Vi har sett en hel del delfiner de senaste dyggen och det om något är ju en humörhöjare! Flera elever verkar också fascinerade av sjön och hur väder och vind snabbt kan växla. Att vara till sjöss är att uppleva stora naturkrafter och det finns något fint i att se hur eleverna blir tagna av detta på samma sätt som jag själv blev när jag först gick till sjöss, vilket också är anledningen till att jag blivit kvar.

Nu ber vi till vädergudarna om mer fördelaktiga vindar!

Allt väl,

Vilma Wolmesjö