

Logg från Älva

Datum: 27/09-21

Elevloggare: Alicia och Hilda

Personalloggare: Håkan

Position: Utanför Beachy head, Storbritanien

Planerat datum för att segla vidare: Vi är till sjöss

Beräknad ankomst till nästa hamn: ca 2-4/10-21, Vigo

Väder: Stor mix mellan soligt och regn och vindstyrka mest 10-15 m/sek, men bara 8-10 m/sek nu vid 19-tiden.

Hastighet: 1,5-4 knop

Elevlogg:

Hejsan!

Hoppas ni där hemma mår bra. Här mår vi okej, vissa är mycket sjösjuka och näst intill alla är väldigt trötta. Vi vaknade upp till ruskigt väder med höga vågor. När vi gick på vår morgonvakt var det extremt häftigt att vara ute. Hela fören var ibland täckt av vatten och det strömmade in vatten från sidorna. Tyvärr har vi haft otur med vinden idag så vi har inte kunnat segla, utan istället har vi gått för motor i långsam fart.

Till lunch fick vi korv med bröd, dessvärre hade inte alla aptiten för att äta i och med sjösjukan. Runt lunchtid ökade vågorna något, så pass mycket att man faktiskt inte fick gå ut om man inte hade vakt eller om man led av extrem sjösjuka.

Efter lunch har det inte hänt så mycket. Förutom lektioner och vakter har alla faktiskt bara sovit. Så vi har helt ärligt inte så mycket att berätta. Det vi lärt oss under dagen är att det bästa sättet att ta sig fram på är genom att gå som en krabba då man ska gå bredbent och böja på knäna.

Tack o hej!

Personallogg:

Idag har vi hård vind och 3 meter höga vågor och uppåt 15m/sek, men humöret är uppe hos eleverna trots sjösjuka och trötthet. Ingen hänger läpp trots att båten gungar och saker blir lite mer komplicerade och tidskrävande att utföra, som för matlaget.

Idag har det inte hänt så mycket, utöver undervisning och arbete i vakt och matlag p.g.a. vädret.

Det var så roligt att vara med på gårdagens fest som de i köket hade fixat då de gick av en veckas kökstjänst och för att en elev fyllde år. Den festen lever vi på idag. Det var massor av sång och gänget gav hals. Därtill danstävling och massor av skratt. Till sist satt hela fina gänget och såg Mamma Mia och i princip alla sjöng till de flesta av Abbas låtar. Det var såå trevligt tyckte jag, och jag tror alla skulle instämma. Tecken på god sammanhållning och högt till tak, tänker jag. På det spåret så har flera elever sagt att de tycker de kommit närmre varandra och lärt känna fler i klassen bättre.

För övrigt såg en elev igår en säl nära båten.

Just nu efter middagen, vid 19.00, har vi lägsta vindstyrka idag, runt 8-10 m/sek. Många elever pratar och skrattar och spelar spel just nu. Någon med tackning pratar i telefon. Ett fåtal har fortsatt sjösjuka och trötthet och vilar vågrätt på soffa eller säng.

Vänligen, Håkan

