

Logg från Älva

Datum: 2021-09-21 20:30, efter solnedgången

Elevloggare: Gustav och Joel

Personalloggare: Jan Hallén Rizzo

Position: Någonstans mellan Rostock (Tyskland) och Gedser (Danmark)

Fart: ca 5 knop

Kurs: Gissningsvis 225 grader (Sydväst)

Beräknad ankomst till Rendsburg: Onsdag 22/9 13:00

Väder: Halvklart till mulet

Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Vi (Gustav & Joel) rapporterar från T/S Älva som idag har kastat loss från Malmös Västra hamn och har nu satt kurs mot Tyskland, närmare bestämt Kielkanalen. Planen är att beta av halva kanalen imorgon för att till kvällen lägga till i en stad som heter Rendsburg. Där stannar vi i väntan på bättre väder för att senare ta oss ut på Nordsjön.

Dagen började med en frukost som bemöttes av en aningen trötta elever, speciellt de som har gått vakt under natten. Efter dagens första måltid inleddes vår seglats på riktigt då vi kastade loss från vår sydligaste stad. Sedan var det havet och havet endast som skådades åt alla väderstreck, men Danmarks gränser bjöd på en intressant syn på relativt nära håll, nämligen en ubåt. En bild nedan beskriver den imponerande synen! Efter vår ingång i Danmarks vatten bemöttes vi av den första ordentliga sjögången på vår resa. Det är nu ett vaggande gung i skeppet när vi sitter här och skriver denna logg. Nu närmar sig en mindre vilostund innan jag (Joel) ska på vaktskift klockan 00-02.

Idag hade vi även vår första sjömanslektion ombord på båten. Detta innebär att vi förutom vanlig skola kommer att få lära oss om grundläggande nautiskt kunskap ombord. Lektionerna kommer hållas av förste styrman Sofia, som är en mycket kunnig sjöman. Utbildningarna i nautisk kunskap finns i olika steg och det vi kommer att lära oss kommande månad kallas för förarintyg. Jag (Gustav) tillsammans med en handfull andra av mina klasskamrater som redan har tagit förarintyget kommer att få möjligheten att utbilda oss i nästa steg, alltså kustskepparen.

Nu hälsar vi god natt till er därhemma från en inte allt för sjösjuk besättning!

Gustav och Joel



Personallogg:

En ganska lång dag, men rutiner och vanor börjar redan sätta sig. Vi blir snabbt vana vid "sjölunken" och båtens mjuka ganska behagliga rörelser i det dunkla östersjövattnet. Mitt på dagen siktades en ubåt i övervattensläge och det diskuterades om det kanske var en rysk ubåt. I vilket fall blev vi inte torpederade! Vi har ju också hört talas om den stora ryska militärövningen som ju lär pågå.

Allting fungerar utmärkt nu redan från början, med vaktlag, "byssamedlemmar" som under Catharinas proffsiga ledning lagar till läckerheter till frukost, lunch och middag, lektioner om sjömanskap och sociologiska metoder, elevernas goda vilja och skratt som glittrar ikapp med havets vågor.

En viss harmoni infinner sig när vi bevittnar en stilla solnedgång över Danmark och jag, Joel och Gustav konstaterar att havets väldighet och elementens skönhet inger oss en viss stämning. Vi känner oss rentav inspirerade! När vi kommer in i salongen har Håkan (matte/naturkunskap) fått igång gitarrspelet och vi tillsammans stämmer in i en början till allsång. Andrea får sedan igång videon trots korta strömavbrott som gör att vi får starta om flera gånger! Men skam den som ger sig, nu tittar vi på "Madagaskar 2", ett härligt äventyr på savanner och i storstäder. Utanför glimmar fyrar och skepp på lagom avstånd, vilket vaktlaget rapporterar vidare till styrhytten. Vi trivs, med andra ord, för att inte säga stortrivs.

