

Logg från Älva

Datum: 02/10-21

Elevloggare: Stella och Malin

Personalloggare: Sofia

Position: På Biscaya

Planerat datum för att segla vidare: Vi är till sjöss

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5 oktober, Vigo

Väder: Blåsig, stormigt och molnigt

Hastighet: ca 5 knop

Elevlogg:

Halloj alla landkrabbor där hemma!

Hoppas ni har det härligt hemma i sofforna! Vår dag på Biscaya har minst sagt varit en upplevelse. Redan igår oroade vi oss för ett lågtryck som skulle ramla in över den ökända bukten, så gårdagens åtgärd blev att försöka ta sig mer söder ut för att försöka undgå ruskvädret. Tyvärr är inte alltid väderleksrapporterna är att lita på och det visade sig redan tidigt i morse att vädret hade bestämt sig att möta upp oss. Och vilket välkomnande vi fick! Vakterna som stod mellan 8-12 ramlade in i salongen drypande av både söt- och saltvatten och härligt vindbitna ansikten. När vädret sedan förvärrades efter lunch fick besättningen efter en tid avbryta våra vakter på grund av säkerhetsrisk och vi förblev inne medan vår fantastiska besättning tog hand om situationen på Bryggan. Vi fick finna oss i skolarbete och film medan besättningen la om kursen till nordväst för att komma ut från det värsta av lågtrycket. Efter en tids färd ut mot Atlanten igen, kom vi tillbaka till önskad kurs mot Vigo igen och nu med en betydligt lugnare sjö och utan den piskade vinden mot oss.

Nu sitter klassen i salongen och tittar på film med mikropopcorn, te och hopp om Vigo inom snar framtid. Vi saknar er alla där hemma och hoppas vi ses snart igen.

Varma hälsningar, Stella och Malin

Personallogg:

Ja ibland bestämmer sig vädret för att jävlas lite extra. I natt på vakten döpte vi lågtrycket som vi befunnit oss i för Eddie Weather och han ville inte samarbeta under dagen. Hela besättningen har varit uppe på bryggan till och från mellan lunch och middag och ute på däck för att sätta backstag, skota och slå. Vid 17-tiden så hände dock något. Det kom ett rejält regnväder och efter att regnet passerat så vred vinden till västlig från den sydväst som plågat oss sen i natt och vindstyrkan gick ner rejält. I samband med regnet såg vi även ett skepp som körde om oss i Kielkanalen. De hade varit

någonstans i södra Biscaya och vänt och var nu på väg mot Lidköping. Ett exempel på hur olika lång tid det kan ta för olika båtar att ta sig från punkt A till punkt B.

Att byssan överhuvudtaget fått i oss mat idag är ett under men det har de. Till middag serverades varma mackor och korv. Den satt fint kan jag säga. Nu har vinden avtagit helt och det enda som för stunden påminner om Eddie Weather är en rejäl dyning som vi rullar fram över i några knops fart. För tillfället har vi än en gång kurs mot trafiksepareringen utanför Point Finisterre. Under natten kommer vinden att öka igen till en stadig 8-12 m/s och har vi tur så hinner vi fram till Finisterre innan vinden vrider till sydväst igen.

Nu är det dags för mig att gå och lägga mig så att jag förhoppningsvis får några timmars sömn innan vakten i natt klockan 04:00.

Med hopp om strålande sol och många delfiner imorgon

/Sofia