

Logg från Älva

Datum: 15/10-2021

Personalloggare: Amanda & Arvid

Elevloggare: Wilma, Andrea, Elsa L

Väder: Soligt

Segelsättning: Ingen

Position: Till kaj i Las Palmas

Fart: 0 knop

Temperatur: 26 grader

Beräknad avgång till nästa hamn: flyg till Stockholm 16/10

Elevlogg:

Hej alla där hemma. Vi ses snart och detta blir den sista elevloggen från denna resa, så därför tänkte vi berätta lite om dagen och kort sammanfatta hela detta äventyr med några rader.

Om vi börjar med dagens händelser och den stora slutstädningen, så kan vi rapportera hårt arbete, blöta elever och mycket skratt. Vi har skrubbat golv som tak och packat väskor inför hemresan imorgon. När vi efter många timmars städande äntligen var färdiga, hade veckans byssanlag ordnat en fin middag med roliga aktiviteter. Alla ombord klädde sig fint och klockan 18:00 satt vi till bords i mässen då middagen serverades. Seglingsmiddagen bestod denna gång av en väl varierad charkbricka som förrätt, en krämig pasta Alfredo till varmrätt och en lagom söt och syrlig vaniljpannacotta med mangokompott till efterrätt. När middagen avnjutits var det dags att dela ut "seglingens" och vi alla fick oss ett gott skratt när alla påhittiga rimmen lästes upp.

Efter middagen gick många av oss av båten för att strosa på Gran Canarias gator och stränder, samt leta efter en sista glass.

Om vi nu ska sammanfatta hela detta äventyr utan att skriva hela natten, kan vi välja ett ord och det skulle vara händelserikt. Under dessa fyra veckor har vi sett och upplevt många olika saker. När vi kastade loss i Malmö, var vi alla förväntansfullt ovetande om vad vi gett oss in på. Det startade med en kort tur på Nordsjön, innan vi åter var i land i Rendsburg och innan vi visste ordet av det var vi åter ute på haven. Nu på Engelska kanalen! Med många i klassen sjösjuka fick några tappra sköta om det mesta ombord, i alla fall tills dess att all var hyfsat på fötterna igen.

Biscaya bjöd på en hel del höga vågor och många trötta elever, men när vi väl var ute ur bukten och anlände till Vigo var det på lugnare vatten. Glada att se land och ha fast mark under fötterna, blev "kosläppet" välkomnande när alla elever skyndade av skeppet och ut på Vigos gator. Vi sa hej då till

Håkan och Jan och välkomnade Arvid och Amanda med öppna armar. Det blev många samtal till nära och kära när täckningen tillät, men snart var vi på väg igen.

Mellan Vigo och Gran Canaria var det lugnt vatten, varmt väder och skinande sol. Även lektionerna kom igång på allvar igen, med bokseminarium och redovisningar.

På vägen över två av de sju haven har vi stött på många olika djur, mareld och fantastiska stjärnhimlar. Men nu är det dags för oss att packa ihop och resa hem, för vad är det man säger. Borta bra men hemma bäst!

Personallogg:

Hej säger vi, för sista gången.

Sista dagen lider mot sitt slut och nedräkningen till planets avfärd imorgon har börjat. Eleverna har varit duktiga idag och kämpat på med städningen i den extrema värmen. Älva skiner!

Kvällen har bjudit på fin middag och lite tävlingar som eleverna knåpat ihop. Vi lärare och besättningen hade fått i uppdrag att skriva två påståenden om oss själva och eleverna skulle sedan gissa vem som gjort vad. Vinnande lag skramlade endast ihop 5/20, så tydligen är vi mer outgrundliga än de kunnat ana. Så vem tror ni har träffat kungen av Tonga eller hoppat ut från en helikopter? Inte samtidigt och inte samma person...

Imorgon bjuds det på en liten sovmorgon och därefter brunch innan bussen avgår kl 12. Vi vill passa på att tacka alla elever och hela besättningen för den här resan som har varit väldigt bra.

Tack för oss, och på återhörande!

Amanda & Arvid

