

# Logg från Älva

---

**Datum:** 14/10-2021

**Personalloggare:** Vilma

**Elevloggare:** Ellen & Elsa L

**Väder:** Soligt, lite moln

**Segelsättning:** Ingen

**Position:** Till kaj i Las Palmas

**Fart:** 0 knop

**Temperatur:** 20 grader

## Elevlogg:

Hejsan hoppsan!

Idag är det äntligen våran tur att få skriva loggen. Seglingen börjar lida mot sitt slut, så det gäller att ta vara på de sista dagarna här i Las Palmas!!

Dagen började som vanligt med våran fantastiska frukostbuffé. Efter det hade vi en lektion där vi intervjuade elever från en skola i Marocko. Sedan höll Sofia en praktisk lektion där vi övade på att ta ut kurser och navigera. Efter det var det kosläpp vid landgången och klassen sprang mot stranden. Vi solade och badade. Dessutom hade vi med oss snorklar och simfötter. Vi såg massor av häftiga fiskar som simmade i det klarblåa vattnet (Elsa vill även skryta om att hon såg en sjögurka).

Efter en lång dag på stranden, varvat med shopping ska vi nu ta oss ut på stan på jakt efter en mysig restaurang. Vi ses snart!

Puss och Kram från Ellen och Elsa!!

## Personallogg:

Hej alla! Idag är det jag, Vilma, som agerar personalloggare. Senast jag skrev logg var mitt på biscayan och då hade man fullt upp med att försöka sitta kvar på stolen och inte flyga tvärs över rummet när man skrev. Nu, till kaj, är lugnet och stillsamheten påtaglig, det känns ovanligt och märkligt trots den lugna sjöresan mellan Vigo och Las Palmas.

Stämningen här ombord är på topp. Så fort lektionerna och arbetet ombord är klart för dagen springer eleverna förväntansfullt i land, vissa med packningen full av ombyte, handduk, snorkel, cyklop och simfötter, och andra finklädna, nyduschade och parfymerade.

Själv sitter jag idag hamnvakt, vilket betyder att det är jag som stannar på fartyget, ser till att allt funkar som det ska och har koll på vilka som kommer ombord. Det har varit kul att sitta vid landgången och se eleverna komma ombord med sina shoppingpåsar, glatt uppvisande vad de handlat under dagen eller höra dem berätta vad de sett för fiskar när de snorklat och vad för mat de ätit. Snacka om att det här gänget har förtjänat detta! De har verkligen gjort en grym insats under denna segling och de dagar det har varit svårt för dem att hålla humöret uppe har man längtat efter att få se dem såhär istället.

Men, resan börjar röra sig mot sitt slut och imorgon är det dags för en heldag av städning för att lämna över ett fräscht skepp till nästa klass. Det känns, i alla fall för mig, ganska vemodigt att eleverna ska lämna, men jag förstår att ni vill ha tillbaks dem... Jag får trösta mig med att det snart kommer ett nytt gött gäng.

Nu börjar det bli dags för mig att runda av och ladda batterierna inför en ny dag av sol, skratt och... städning 😊

Allt gott! Vilma