

Logg från Älva

Datum: 12/10 2021.

Elevloggare: Tilde och Lova

Personalloggare: Madde

Position: N 28.50.8' W015.12.7'.

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Blåser nordost 3m/s, halvklart och 25 grader

Elevlogg:

Hej på er!

Ännu en solig dag, och ännu en fantastisk logg från Älva, denna gång av yours truly Tilde och Lova. Spänn fast er där hemma, nu kör vi! Dagen började med genomgång av svarta säcken, där alla personliga grejer vi glömmer städa bort hamnar, varje grej= en prick= 15 min putsning av mässing innan man får gå i hamn. Alla föräldrar kan vara lugna, som ni vet är vi exemplariska när det kommer till städning. Själva har vi två bara 1 h 30 min var 😊.

Dagens huvudaktivitet var redovisningar i seglingsprojektet, största delen av dagen gick åt till att förbereda sig, gick asbra, förväntade ni er något annat? Oavsett så var alla nervösa inför att presentera de genomarbetade redovisningarna, men lyckligtvis är vårt betyg i händerna av två kompetenta, vackra, rättvisa lärare som kommer ge oss betyget vi förtjänar (hint). Utöver det har de flesta gassat i solen, vissa ser ut som pepparkakor, andra som nykokta kräftor, men humöret är på topp som alltid.

Till lunch fixade fina byssanlaget en carbonara, vi ger den betyget multi' bueno (det var pasta, därför italienska). Till middag serverades sen en höjdare till tacopaj, muy bueno (tacos är mexikanskt). Fortfarande ingen syn av land, och därmed ingen täckning.

Hur som helst, vi rullar vidare, och njuter av våra sista dagar ombord på båten. Beräknad ankomst till Las Palmas är imorgon bitti, una cerveza (sin alcohol) por favor!

Vi ses snart, adios, ciao, hejdå!

Personallogg:

Hej alla där hemma! Idag får äntligen jag, Madde, skriva logg igen. Som jag längtat!

Sedan jag skrev sist har det hänt mycket ombord. Vi som grupp har kommit mycket närmare, det är fantastiskt kul att få lära känna dessa ungdomar. Speciellt kul är det att ha fått se två sidor, den när

de har som solsemester ombord samt den när det är lite mer allvar som i mer fokus. De är bra på båda delarna.

Dagen ombord har bestått av mycket solande, mycket skolarbete och mycket häng med varandra. Sa jag solande? Än så länge har vi inte fått upp någon fisk idag men kvällen är ung.

Natten till idag, när det var stjärnklart och fullt av mareld, hade vi en strålkastare på bryggdäck som vi lyste ner i vattnet med till och från för att titta på små bläckfiskar som hoppade i ljusskenet, ljuset reflekterades på dem i regnbågens alla färger. Det såg riktigt fräckt ut! Tänk vad många saker man kan få vara med om ute till sjöss, jag hoppas ni är avundsjuka ;)

Nej, nu är det dags för mig att sova tyvärr så jag avslutar lite tvärt loggen så jag inte fastnar och skriver femton A4-sidor till. Imorgon bitti förväntas vi vara framme i Las Palmas och det ser vi alla fram emot.

Ha det bäst där ni är!

Puss och kram på coronasäkert avstånd <3



(era fina loggskrivare)