

# Logg från Älva

---

**Datum:** 211001

**Elevloggare:** Tyra och Stella

**Personalloggare:** Håkan

**Fart:** 6 knop

**Position:** N 47 41,5 W 006 36,5

**Segelsättning:** Storen och Focken

**Kurs:** 270

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Vigo, 5/10 till 7/10

**Väder:** Soligt

## Elevlogg:

Hej alla där hemma (idag fyller Elin år!), ännu en dag på öppet hav. Klassen har börjat ledsna på vågorna men vi försöker hålla oss ockuperade med lekar och aktiviteter. Ikväll ska vi leka kurragömma och vi har även startat en poängjakt som ska pågå hela helgen. Poängjakten går ut på att vi gruppvis ska göra utmaningar och filma dem. Den grupp som utfört flest utmaningar vinner och sedan ska vi tillsammans med klassen kolla tillbaka på de roligaste videorna.

Vår kapten Stefan uppdaterar oss dagligen om vädret och tidsplanen. Just nu inväntar vi sämre väder och anländer till Vigo cirka 3 dagar för sent. Alla ombord är väldigt trötta och det händer ibland att man somnar på lektionerna... Under natten slog vi (när seglet byter håll), vilket innebär att båten lutar cirka 15-20 grader åt respektive håll. Därför behövde man byta sovposition ett flertal gånger under natten så att huvudkudden lades vid fotändan och vice versa när vi slog ytterligare en gång.

När man sitter i bogsprötet (nätet längst fram på båten) känns det som att man åker fritt fall på Gröna Lund. Vi tvivlar på att Grönans karuseller kommer att vara skrämmande framöver nu när vi upplevt 5 meter höga vågor på Biscaya. En våg var till och med så brant att bogsprötet vi satt i doppades i vattnet och vi blev dyngsura.

Tack och hej från Stella och Tyra

## Personallogg:

Det var kring 12 m/sek i natt och vi hade behov av att kryssa och slå med seglen 3 gånger sedan igår kväll tills det blev morgon. De flesta av oss vaknade därav några gånger under natten.

På dagen har vinden mojnat en hel del, och varit runt 5 m/sek, och vi har haft växlande molnighet med en hel del sol. Många har varit ute på däck och solat och pratat och flera delfiner har setts intill båten, se bild. Några elever har testat att ligga i bogsprötet, se bilder. Eleverna har haft lektioner i sociologiprojektet och självstudier i sjömanskap.

Det är imponerande hur bra eleverna presterar både praktiskt och teoretiskt trots nattvakter, köksarbete och tider av hård vind och kraftigt böljande hav som tröttar och ibland ger illamående.

Det ska komma en kraftigare vindfront uppåt 20m/sek imorgon som besättningen har en plan för att vi ska kunna undvika helt eller delvis, genom att nu raskt åka västerut för att sedan gå bakom fronten in mot Vigo med en lägre vindstyrka i ryggen.

Ikväll sätts nya lekar igång på båten av eleverna på ett genomtänkt inkluderande sätt, som jag upplever det. Dom är fina kompisar med varandra.

Vi har det bra tillsammans och svetsas samman.

Vänligen Håkan





