

Logg från Viksten MT21

Datum: 2021-09-06 o 2021-09-07

Elevloggare: Elias Cedlert, Christoffer Fredlund, Vincent Strömberg

Position: Stocksund - Norrtälje

Väder: Soligt o molnigt

Elevlogg:

På tisdagen kl. 08:30 samlades vi vid M/S Viksten då vi fick en genomgång om båten och säkerheten. Vi blev också in delade i olika lag Alfa, Bravo, Charlie och Delta. Alla ombord fick göra syn- och hörseltester ocu under tiden så bunkrade vi båten med mat. Sedan la vi loss och begav oss mot Norrtälje.

Alfa var tilldelade byssan hela dan och Bravo, Charlie och Delta gjorde olika navigationsövningar; antingen praktisk eller teoretisk. Maten var riktigt bra tillagade hamburgare på grill och klyftpotatis men matlagningen tog mycket lång tid på grund av en långsam ugn. Efter maten så hade vi ytterligare en genomgång där vi gick igenom läggdags- och uppstigningstider. Nattvakten var mycket populär med många frivilliga under natten så var det ingen av vakterna som såg något förutom en liten räva. Alla sa att det var som en bastu under natten. Överlämningar av byssan till Delta innan många gick till Ica o bunkrade upp med godsaker. Sen gick alla o la sig men inte utan att kolla på mobilen.



Kl 07:30 var det frukost som Delta hade fixat, frukosten bestod av gröt, ägg, yoghurt och maka. Vi hade sedan en samling där vi gick i genom vad vi skulle gör under dagen. Vi skulle till Pytagoras som är en gammal motorfabrik i Norrtälje som nu är ett museum. När vi kom till fabriken så mötes vi av en guide som tog oss igenom allt. Vi fick höra en tändkulemotor som var byggd här i Norrtälje på 1800-talet. Vi fick reda på att motor kunde gå på det mesta som var brännbart t.ex palmolja och smält smör men för det mesta diesel. Motorn var på 8 hk och har ett max varv på 400 per minut. Sedan fick vi se den större på 70 hk som dem hade för att tillverka el till det olika maskinerna i fabriken. För att få kraft till maskinerna så använde man sig av bälten (remmar).

Efter det fick vi se hur en familj har bott som jobbat där när det var en fabrik. Huset var mysigt men hade inte kylskåp och toalett. Sen fick vi lite fritid till 12:30 som var ungefär en timme. Då gick de flesta till ICA och köpte mer godis och snacks och sen var det lunch som blev spagetti och köttfärs och efter det la vi loss. Då var Bravo nere i maskinrummet för att hjälpa till.



